



ΑΠ' ΟΤΙ ΦΑΙΝΕΤΑΙ...

ΜΑΛΛΟΝ...

ΓΙΑ ΟΛΑ ΦΤΑΙΝΕ...

ΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ!?



ΜΠΑΜ!



ΕΕΕ;
ΓΙΑΤΙ;
ΤΙ ΕΙΠΑ;



ΧΜ...

ΜΑΛΙΣΤΑ!
ΩΡΑΙΑ...



ΦΤΑΙΝΕ ΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ, ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ ΣΤΙΣ
ΧΩΡΕΣ ΤΟΥΣ, ΦΤΑΙΝΕ
ΓΙΑ, ΓΙΑ, ΓΙΑ....



ΠΑΝΤΟΔΥΝΑΜΟΙ
ΑΥΤΟΙ ΟΙ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ!

ΜΗΠΩΣ
ΦΤΑΙΝΕ ΚΑΙ ΓΙΑ
ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ
ΤΟΥ MICHAEL
JACKSON?



ΚΑΛΑ,
ΚΟΡΟΪΔΕΥΕ...



ΜΑ ΔΕΝ
ΑΝΤΕΧΩ
ΝΑ ΑΚΟΥΩ
ΤΙΣ ΙΔΙΕΣ
ΜΑΛΑΚΙΕΣ
ΣΥΝΕΧΩΣ!



Ε, ΚΙ ΕΣΕΙΣ
ΔΗΛΑΔΗ ΠΟΙΟΣ
ΝΟΜΙΖΕΤΕ ΟΤΙ
ΦΤΑΙΕΙ;

ΞΕΡΩ ΓΩ; ΚΡΑΤΟΣ,
ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ,
ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΕΣ,
ΑΦΕΝΤΙΚΑ...



ΤΙΣ ΕΧΕΙΣ
ΑΚΟΥΣΤΑ ΑΥΤΕΣ
ΤΙΣ ΛΕΞΕΙΣ;



ΚΑΙ ΤΙ ΚΑΝΟΥΝ
ΜΕΡΙΚΟΙ;
ΚΥΝΗΓΑΝΕ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

ΚΟΥΒΕΝΤΑ ΓΙΑ
ΜΙΣΘΟΥΣ
ΚΑΙ
ΑΦΕΝΤΙΚΑ



ΚΙ ΕΣΥ ΑΦΕΝΤΙΚΟ ΘΑ ΕΧΕΙΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΣΟΥ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΔΕΚΑΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ.

ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΟΥ ΔΙΝΟΥΝ 1 ΕΥΡΩ ΤΗΝ ΩΡΑ;



ΜΗΠΩΣ...

Θ' ΑΡΧΙΣΕΙΣ ΝΑ ΚΥΝΗΓΑΣ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΟΥ; ΜΕ ΠΙΑΝΕΙΣ;



ΧΜ...



ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ...

ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ "ΜΙΛΑΜΕ" ΜΕ ΤΗΝ ΘΛΕΟΡΑΣΗ...

ΑΝΤΙ ΝΑ ΜΙΛΑΜΕ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ!



ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΑΦΕΝΤΙΚΩΝ

SMASH
FASCISM

ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΞΕΝΟΙ



Έχουμε περάσει κι εμείς, όπως κι εσύ, από τα σχολικά θρανία. Το να ξυπνάς από το πρωί για το σχολείο, το μεσημέρι να 'χεις διάβασμα, το απόγευμα ξένη γλώσσα και το βράδυ φροντιστήριο, είναι εντατικοποίηση και καταπίεση. Το να μην έχεις ελεύθερο χρόνο είναι καταπίεση. Το να μη μπορείς να διαλέξεις σε ποια μαθήματα θέλεις να αφοσιωθείς περισσότερο είναι καταπίεση. Το να αγωνίζεσαι να πάρεις το μεγαλύτερο βαθμό είναι ανταγωνισμός, ενώ αυτό που θα έπρεπε να προωθείται στο σχολείο είναι η συνεργασία και η αλληλεγγύη μεταξύ των συμμαθητών.

Η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά δεν προκύπτουν τυχαία, προκύπτουν από την ανάγκη του συστήματος να παράγει όσο πιο γρήγορα γίνεται τους μελλοντικούς εργάτες του. Θα περιμένεις στην ουρά για δουλειά, κι αν βρεις, θα είναι κατά πάσα πιθανότητα κάτι που δεν σ' αρέσει και θα παίρνεις 400ευρώ (κι αν). Εσύ είσαι που θα παράγεις τον πλούτο για τα αφεντικά, μέσω της εκμετάλλευσης της εργασίας σου. Όταν τα αφεντικά τελειώνουν το έργο, ή αποφασίσουν ότι τα κέρδη τους δεν είναι αρκετά θα σε απολύουν, θα προσπαθούν να σου κόψουν το μισθό, θα βάζουν μπράβους να σε απειλούν ή να σου επιτίθενται όταν αντιστέκεσαι (βλέπε υπόθεση Κωνσταντίνας Κούνεβα, 2008).

Μετά από όλα αυτά, το να οργίζεσαι είναι δίκαιο. Και μάλιστα είναι και θεμιτό. Πρέπει να οργίζεσαι, γιατί μέσα από την οργή σου θα προκύψει η δύναμη που, μαζί με τους δίπλα σου, θα αλλάξεις όλα αυτά που δε σου αρέσουν. Θα φτιάξεις κόσμους δικαίους, αλληλέγγυους, συντροφικούς, συλλογικούς, χωρίς αρχηγούς και στρατιωτικά, χωρίς ηγέτες και παρατρεχάμενους, χωρίς αφεντικά και καταπιεσμένους. Και πριν τους φτιάξεις θα στραφείς ενάντια στο Υπάρχον, θα τσαντιστείς με αυτό το σύστημα οργάνωσης της κοινωνίας, αυτό που είναι υπαίτιο και για την καταπίεση του σχολείου και θα προσπαθήσεις να το στείλεις από κει που ήρθε. Γιατί όσο οι κυβερνήσεις και τα κράτη θα αποφασίζουν να κάνουν όλη τη ζωή σου ένα γρανάζι της παραγωγικής μηχανής των αφεντικών, τόσο εσύ θα συμμαχείς με όσους είναι δίπλα σου για να πολεμήσεις όσους και όσα σου τρώνε τη ζωή. Μαζί με τους συμμαθητές σου, τους φίλους, ντόπιους και μετανάστες, θα αντιστέκεσαι σ' όσους σε θέλουν υποταγμένο, όσους σε

θέλουν στη λάσπη. Θα μάθεις να μην πιστεύεις τα ψέματα των φασιστών, θα καταλάβεις με ποιους είσαι μαζί και με ποιους ενάντια.

Ο φασισμός είναι το τελευταίο –και χειρότερο– όπλο αυτού του συστήματος εκμετάλλευσης. Και δε στρέφεται μόνο ενάντια σε μετανάστες, στρέφεται ενάντια σε όλους όσους θέλουν να γκρεμίσουν αυτό το σύστημα. Κι ας τους τάξει στην αρχή δόξες και τιμές. Είναι φίδι ύπουλο. Οι φασίστες δεν έχουν καμιά θέση στα σχολεία, η θέση τους είναι δίπλα σε αφεντικά και μπάτσους. Το κατά πόσο η παρακρατική Χ.Α. είναι αντισυστημική, ας μην το σχολιάσουμε καλύτερα... αναρωτήσου μόνο γιατί σε βάζουν να εναντιωθείς με όποιον δεν είναι έλληνας, ακόμα κι αν αυτός ποτέ δε σε πείραξε, ακόμα κι αν είναι φίλος σου ή πατέρας του φίλου σου, ακόμα κι αν μαζί του μοιράζεσαι κοινές αγωνίες και όνειρα.

Τώρα είναι η ώρα, αλληλέγγυα, μαζί με όλους τους καταπιεσμένους από αυτό το σύστημα, ενάντια σε φασίστες και εθνικιστές, ενάντια σε αφεντικά και μπάτσους, ενάντια σε ένα σύστημα εκμετάλλευσης, για έναν κόσμο δικαιοσύνης και ελευθερίας.

Ο ΦΑΣΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΜΙΣΕΙΣ

ΙΣΤΟΣ
ΛΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΠΑΠΟΥΤΣΑΔΙΚΟ