

ANTIFA★BASE



σκέψεις ενάντια στη σχολική μηχανή από αντιφασιστική σκοπιά-τεύχος 8-απρίλης/μάης 2012



ANTIFA ★ BASE

για ηλεκτρονική επικοινωνία

autonome.antifa@yahoo.com

Λεφτά δεν έχουμε, δουλειά δε βρίσκουμε, λαμπρό μέλλον σε εκατό χρόνια πάλι... Και μες στον πόνο μας έχουμε και τα φασιστάκια να μας ζαλίζουν τ' αυτιά με αναλύσεις του κώλου: "οι ξένοι", "οι προζάκηδες", "οι εγκληματίες", "οι αναρχικοί" και δώστου να αραδιάζουν τα θηρία που απειλούν το έθνος (τους).

Ξέρετε γιατί τα φασιστάκια νιώθουν όλο και πιο άνετα να ζερνάνε τις αηδίες τους; Γιατί εδώ και καιρό διάφοροι από μας λουφάζουν βλέποντας τα σκοτάδια να πυκνώνουν. Αλλά κάνουμε λάθος. Γιατί όσο η κατάσταση χειροτερεύει τα κάθε λογής σκουληκάκια θα κορδώνονται και θα διεκδικούν κι άλλο χώρο – πρώτα και κύρια πάνω στις ζωές μας. Όσοι θέλουμε να βάλουμε την κόντρα θα πρέπει να έχουμε κατά νου να μην περνάνε τσάμπα οι αλητείες τους. Ένα λένε; Δέκα να ακούνε... Μία ρίχνουν; Δέκα να τρώνε... Κράζτε τους, βρίστε τους, φτύστε τους... Κάντε ό,τι περνάει απ' το χέρι σας (κι απ' το πόδι σας...) για να δείξετε ότι δεν είναι οκ να είσαι φασίστας, δεν είναι οκ να θες να γίνεις μπάτσος, δεν είναι οκ να την πέφτεις σε όποιον σου φαίνεται πιο αδύνατος.

Και κάτι τελευταίο: μην ξεχνάτε ποτέ ότι υπάρχουν πολλοί και πολλές σαν κι εμάς. Που δε θέλουν να γίνουν μπάτσος, που δε γουστάρουν τους φασίστες, που δεν προσκυνάνε το φόβο και την παραίτηση. Στο χέρι μας είναι να γνωριστούμε!

Και για να μην ξεχνιόμαστε... Καλή επιτυχία στα antifa αγόρια και κορίτσια Κ-κουλούρα και ροχάλες στα φασιστάκια και στους φίλους τους! Τα λέμε πάλι από Σεπτέμβρη. Κι αν κάποιος βιάζονται περισσότερο διαθέτουμε και μέηλ...

INTRODUCTION

ANTIFA ★ BASE



έκδοση της αντιφασιστικής
συνέλευσης autonome antifa



1980

τα καρτέ
της μνήμης

Βροχή, πείσμα και χαρά!

7 Μαρτίου 1980, η πρώτη διαδήλωση φεμινιστριών στο κέντρο της Αθήνας υπό καταρρακτώδη βροχή

32 χρόνια πριν. 32 ολόκληρα χρόνια πριν, στους δρόμους αυτής της πόλης γίνονταν διαδηλώσεις σαν και τούτη της φωτογραφίας. Από γυναίκες, για τις γυναίκες, για τον κόσμο όλο. Προσέχτε τα συνθήματά τους. Για τους άντρες... “θέλουμε σύντροφο, όχι αντρίλίκι”. Για την οικογένεια... “Να γκρεμίσουμε τη φυλακή του σπιτιού”. Για τις σχέσεις... “Το προσωπικό είναι πολιτικό”. Και φυσικά, το αλψμόντο... “δεν είμαι ΤΟΥ πατρός μου, δεν είμαι ΤΟΥ αντρός μου, θέλω ναμαι ο Ε-ΑΥΤΟΣ μου”.

Τούτες οι γυναίκες, στην Αθήνα και σε πολλά άλλα μέρη του κόσμου, μοιράστηκαν συλλογικά τους φόβους και τους πόνους τους. Κατάλαβαν πως τα “προσωπικά” τους αποδεικνύονταν κοινωνικά προβλήματα. Κι έψαξαν για λύσεις, όχι ατομικές -αν υπήρχαν καν τέτοιες-, αλλά από όλες μαζί με οδηγό το πείσμα, την άρνηση και τη δημιουργικότητα.

Τι έγινε από τότε; Ημέρεψε το αντρίλίκι; Έπαψε η οικογένεια να είναι φυλακή; Το προσωπικό είναι πολιτικό; Οι γυναίκες είναι τελικά ο εαυτός τους;

Ή μήπως αγρίεψε το αντρίλίκι, πλήθυναν οι νταβατζήδες, έγιναν απόρθητα οχυρά οι οικογένειες και οι γυναίκες μισούν τους εαυτούς τους (τις ατελείς π.χ. καμπύλες τους);

Ναι λοιπόν, υπήρξαν καιροί που η προσωπική ζωή ήταν πραγματικά πολιτική. Μόνο που το ‘χουμε ξεχάσει. Γιατί τίποτα δεν χαρίζεται, τίποτα δεν διαρκεί δίχως το πείσμα κόντρα στη βροχή.



PLANET

στιγμιότυπα από την καθημερινή ζωή

στον πλανήτη με το ιδανικότερο σύστημα διακυβέρνησης

ZOO

1

Μέσα στον Απρίλη ο υπουργός Υγείας και Δημόσιας Τάξης, Λοβέρδος και Χρυσοχοϊδης κατέθεσαν πρόταση νόμου σύμφωνα με την οποία όλοι οι “παράνομοι” μετανάστες αποτελούν εν δυνάμει απειλή για την δημόσια υγεία και γι’ αυτό πρέπει να εξετάζονται και να εμβολιάζονται υποχρεωτικά. Αν μη τι άλλο είναι πολλοί αυτοί που ικανοποιήθηκαν με την συγκεκριμένη πρόταση: από ένα κομμάτι της αριστεράς που μέσα στην πρωτοκοσμική υπεροψία του έβλεπε όλα αυτά τα χρόνια στα πρόσωπα των μεταναστών, όχι την (χαμένη) αξιοπρέπειά της, αλλά ένα πλήθος κακομοιρηδων, μέχρι τους εγχώριους φασίστες, οι πολιτικοί πρόγονοι των οποίων ήταν και οι πρώτοι διδάξαντες τέτοιων πρακτικών. Για του λόγου το αληθές παραθέτουμε δύο φωτογραφίες από το δοξασμένο φασιστικό παρελθόν του ανθρώπινου γένους.



Μετανάστες εξετάζονται από αμερικανούς μπάτσους όπως επιβαλλόταν από τον ευγονικό νόμο για τη μετανάστευση που θεσπίστηκε το 1924 . Elis Island, ΗΠΑ.



Ναζιστής γιατρός μετρά το μέγεθος της μύτης προκειμένου να εξακριβωθεί το ποσοστό “γερμανικότητας” και “εβραϊκότητας”. Ανάλογα με το συμπέρασμα, ο εξεταζόμενος θα μεταφερόταν είτε σε στρατόπεδα συγκέντρωσης, όπου θα δούλευε μέχρι να πεθάνει, είτε στο μέτωπο του δεύτερου παγκοσμίου, όπου θα πολέμαγε για τους ναζί μέχρι επίσης να πεθάνει...

Το παιδί στη φωτογραφία λεγόταν Trevor Martin, ήταν 17 χρονών και ζούσε στη Φλόριδα. Πλέον είναι νεκρός, γιατί στα τέλη του περασμένου Φλεβάρη έφαγε σφαίρες από ένα αυτόκλητο μπάτσο στα πλαίσια μιας μαλακίας που λέγεται neighborhood watch (επιτήρηση γειτονιάς). Με λίγα λόγια το neighborhood watch είναι ομάδες μικροαστών, με άδειες οπλοφορίας, που περιπολούν στη γειτονιά τους για να μη μπει κανείς και τους κλέψει το στέρεο. Υποτίθεται ότι δουλειά τους είναι να ειδοποιούν την αστυνομία όταν βλέπουν “ύποπτες” κινήσεις, αλλά από ό,τι φαίνεται δε διστάζουν να περάσουν και στη δράση. Στην προκειμένη περίπτωση ο Trevor πυροβολήθηκε γιατί, ούτε λίγο ούτε πολύ, “έμοιαζε μαύρος (!), φόραγε κουκούλα και κυκλοφορούσε σε μια γειτονιά στην οποία το τελευταίο διάστημα είχαν σημειωθεί πολλές διαρρήξεις”, σύμφωνα με την κατάθεση του δολοφόνου του - George Zimmerman. Πέρα, ωστόσο, από την παράνοια των μικροαστών, αλλά και την αγάπη τους για την ιδιοκτησία και το θάνατο, το εξοργιστικό είναι πως ο Zimmerman (ως πολίτης μιας χώρας που λατρεύει να σκοτώνει μαύρους) λίγο έλειψε να απαλλαχτεί από τις κατηγορία την ανθρωποκτονίας. Σαν ελάχιστη απόδοση δικαιοσύνης, οι διαδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν σε πολλές αμερικάνικες πόλεις κατάφεραν να ασκήσουν αρκετή πίεση, ώστε να του απαγγελθεί τελικά η κατηγορία της ανθρωποκτονίας δευτέρου βαθμού που σημαίνει ότι παίζει να φάει από 25 χρονάκια μέχρι ισόβια.



Συνεχίζοντας τη μεγάλη προσφορά του στα πολιτιστικά πράγματα της χώρας, το ΛΑΟΣ στρατολόγησε την ελληνίδα σούπερ σταρ Βανα Μπάρμπα. Μετά τον “μάνατζερ” Ηλία Ψινάκη, τον ξυλοκόπο των γηπέδων Γιώργο Ανατολάκη και την ποιστική τραγουδίστρια Έφη Σαρρή (η οποία τελικά αποχώρησε, με τις φήμες να λένε πως έγινε καλόγρια), το κόμμα που τόσο αγαπάνε οι απόγονοι των κατοκικών ταγμάτων ασφαλείας επεκτείνεται και στον κλάδο της υποκριτικής. Πεσμένη επιλογή θα λέγαμε, ειδικά τώρα που το δίδυμο Βορίδη-Γεωργιάδη την έκανε προς ΝΔ μεριά. Αναμένουμε με αγωνία τη νέα πολιτική πλατφόρμα του πιο σουρεαλιστικού ακροδεξιού κόμματος που παρήγαγε ποτέ η χώρα.



Φωτό από την πορεία “με τις ένα εκατομμύριο κουκούλες” που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη. Παρόμοιες διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν και σε άλλες αμερικάνικες πόλεις.



antifa chat

Proxoi anagnostes! Opos tha paratirise, se afto to chat kanenas den vrizei kanenan, oloi ferontai stous sinomilites tous sxedon anthropina, oloi vriskontai entos thematos kai

sxedon oloi simfonoun. Opote afto to chat einai profanos pseftiko, alli mia ipouli prospatheia ton antifadon na perasoun tis anthellinikes tous apopseis, sas to leme na to kserete!

Ψήφο στον

ekloges_omg: Έλεος ρε φίλε! Πάλι εκλογές θα 'χουμε; Δεν εξηγείται αλλιώς, τα κόμματα τη βρισκουν να μαζεύουν ψήφους κάθε λίγο και λιγάκι. Εντωμεταξύ είναι ιδέα μου ή όλοι λένε τα ίδια πράματα?

skoupa_stous_xenous: Επιτέλους να λες! Επιτέλους πολλά κόμματα καταλαβαίνουν ότι πρέπει να δώσουν λύσεις στα μεγάλα προβλήματα που απασχολούν τους Έλληνες και όχι να καυγαδίζουν μεταξύ τους!

ekloges_omg: Και ποια είναι τα προβλήματα που απασχολούν τους Έλληνες;

skoupa_stous_xenous: Ας πούμε, το μεγάλο πρόβλημα των λαθρομεταναστών. Είναι προφανές ότι αυτή η χώρα δεν αντέχει άλλους μετανάστες μέσα της, δεν μπορεί να τους ταΐζει άλλο, πόσο μάλλον όταν δεν δουλεύουν ή, ακόμα χειρότερα, όταν είναι εγκληματίες. Εμένα με χαροποιεί πολύ το γεγονός ότι τα περισσότερα κόμματα βλέπουν πως χρειάζεται να πάρουν αναγκαία μέτρα γι' αυτό το θέμα και βρίσκω πολύ θετική τη συζήτηση για την κατασκευή κέντρων κράτησης λαθρομεταναστών σε όλη τη χώρα.

fapa_stous_ratsistes: Γουστάρεις, ε; Εμ βέβαια, με τέτοιο nick σιγά που δε θα γούσταρες...

skoupa_stous_xenous: Και βέβαια γουστάρω! Γιατί δε γίνεται ν' αλωνίζει ο κάθε παράνομος όπου του αρέσει! Δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση! Όλοι οι μετανάστες, sry, οι λαθρομετανάστες πρέπει να μαντρωθούν!

ekloges_omg: Ντάξει ρε φίλε, ηρέμησε. Θα βραχυκυκλώσει κι η οθόνη σου απ' τα σάλια...

fapa_stous_ratsistes: Θες κι άλλα κέντρα κράτησης; Γιατί, αυτά που υπάρχουν ήδη δε σου φτάνουν;

ekloges_omg: Τι λες τώρα; Υπάρχουν τέτοια κέντρα στην Ελλάδα;

fapa_stous_ratsistes: Εδώ και είκοσι τουλάχιστον χρόνια! Από τότε που τα πρώτα μαζικά μεταναστευτικά ρεύματα των Βαλκάνιων άρχισαν να έρχονται εδώ ψάχνοντας για δουλειά, στις αρχές της δεκαετίας του '90. Τότε τους πιάνανε στα σύνορα και τους βάζανε σ' όποιο μαντρί είχανε διαθέσιμο: σε στρατόπεδα του ελληνικού στρατού, σε γήπεδα επαρχιακών ομάδων. Ε, με τον καιρό αυτή η διαδικασία τελειοποιήθηκε, κι άλλα κέντρα κράτησης προστέθηκαν ανά την ελληνική επικράτεια για να ρυθμίσουν τις μεταναστευτικές ροές που σιγά-σιγά άλλαζαν τόπο προέλευσης και φτάσαμε στο σήμερα, με την παραμεθόριο να ανθεί από αυτά τα στρατόπεδα, πάντα με "σεβασμό στον Έλληνα ακρίτα"!

skoupa_stous_xenous: Δεν το πιάνω το χιουμοράκι...

fapa_stous_ratsistes: Να εξηγηθώ με ένα παράδειγμα: στο νησί της Σάμου, που βρίσκεται πολύ κοντά στα τουρκικά παράλια, υπάρχει ένα τέτοιο στρατόπεδο. Κάθε πρωί λοιπόν, οι δεσμοφύλακες βγάζουν έξω τους αλλοδαπούς κρατούμενους και τους στήνουν σε μια σειρά. Ύστερα περνάνε οι ντόπιοι που ψάχνουν εργάτη και παίρνουν όποιον τους αρέσει. Και μόλις τελειώσει το μεροκάματο, τον ξαναγυρίζουν στο στρατόπεδο! True story!

Κανίβαλο!

ekloges_omg: Σκλαβοπάζαρο δηλαδή...

fapa_stous_ratsistes: Δε λες τίποτα! Γι' αυτό σου λέω, μην πέφτεις απ' τα σύννεφα όταν ακούς για κέντρα κράτησης. Το πράμα έχει πίσω του ιστορία χρόνων!

ekloges_omg: οκ, αλλά εσύ τι λες δηλαδή; Ότι δε θα φτιαχτεί ούτε ένα;

fapa_stous_ratsistes: Ε όχι! Και να στεναχωρήσω τον ακροδεξιό φίλο μας; Αυτό που λέω είναι ότι το ελληνικό κράτος, όσο κι αν βροντοφωνάζει το αντίθετο, έχει στρατηγική για το τι να κάνει με τους μετανάστες. Έχει μετατρέψει την έλλειψη νομιμοποιητικών χαρτιών σε ποινικό αδίκημα. Σαν να λέμε: κυκλοφορείς στο δρόμο χωρίς να έχεις χαρτιά; Ε, και μόνο επειδή αναπνέεις είσαι εγκληματίας και μπορεί να πας φυλακή! Στρατηγική έχει και στο θέμα της κράτησης: έχει μετατρέψει σε κέντρο κράτησης όλη την ελληνική επικράτεια!

skoupa_stous_xenous: Νομίζω πως γίνεσαι ρεζίλι μ' αυτά που λες. Πως γίνεται ρε να είναι όλη η χώρα κέντρο κράτησης όταν τα σύνορα είναι ξέφραγο αμπέλι;

fapa_stous_ratsistes: Αρκεί να δει κανείς την πορεία που ακολουθεί ένας μετανάστης μόλις περάσει τα ελληνικά σύνορα και θα καταλάβει αν είναι ξέφραγο αμπέλι ή όχι: με το που περάσει τα σύνορα θα συλληφθεί και θα φυλακιστεί για μέρες

στο “οικείο κέντρο κράτησης”. Μετά θα ελευθερωθεί και θα πάρει το δρόμο για την Αθήνα, διασχίζοντας την ελληνική επαρχία (και δουλεύοντας φυσικά, για να τα βγάλει πέρα). Στην Αθήνα θα προσπαθήσει να βγάλει χαρτιά προσωρινής νομιμότητας. Για να το καταφέρει αυτό θα νταλαβεριστεί με κυκλώματα μαφίας, που συνήθως απαιτούν πολύ μεγαλύτερη πληρωμή από την αξία των “υπηρεσιών” που προσφέρουν. Κοινώς, θα τον βάλουν να δουλέψει όπου του πούνε χωρίς δεύτερη κουβέντα. Ίσως προσπαθήσει να φύγει για κάποια χώρα της Ευρώπης, πράγμα που είναι σχεδόν βέβαιο ότι δε θα το καταφέρει. Κάποια στιγμή θα συλληφθεί ξανά και θα σταλεί ξανά σε κέντρο κράτησης. Και θα ξεκινήσει πάλι απ' το σημείο μηδέν. Και στο ενδιάμεσο δώσ' του σκουίπες από τους μπάτσους, δώσ' του ξύλο στα κρατητήρια, δώσ' του προσβολές στο δρόμο... Γι' αυτό σας λέω: το ελληνικό κράτος έχει για τη μετανάστευση σχέδιο που σπάει κόκκαλα!

ekloges_omg: Δε λέω, όλα αυτά βγάζουν νόημα, αλλά υπάρχει ένα ερώτημα: αφού δουλεύει μια χαρά η στρατηγική γιατί βγαίνουν τα κόμματα και λένε για τους μετανάστες; Και μάλιστα κάνουν διαγωνισμό για το ποιος θα πει τα χειρότερα;

fapa_stous_ratsistes: Μα, αν λέγανε “θα σας διορίσουμε όλους”, όπως παλιότερα,

δε θα τους πιστεύανε ούτε μωρά στην κούνια! Ενώ αυτή η “φάτε τους ξένους” ρητορική κοίτα πόσο εύστοχη είναι! Πόσο κοντά στα αισθήματα της ελληνικής κοινωνίας! Γιατί, βλέπεις, τα κόμματα που τα λένε αυτά δεν αποτελούνται ούτε από χαζούς, ούτε από χτεσινούς. Αντιθέτως, ξέρουν καλά πόσο βαθιά ρατσιστές είναι οι Έλληνες και πόσο έτοιμοι είναι να κατασπαράξουν όποιον αποφασιστεί ότι είναι ο κύριος φταίχτης για τα δεινά που οι καλοζωισμένοι κώλοιοι τους περνάνε τώρα. Αρκεί φυσικά ο κύριος φταίχτης να είναι σε πιο αδύναμη θέση από τους ίδιους! Η στιγμή λοιπόν είναι σπάνια, είναι η στιγμή που η πολιτική εκπροσώπηση αυτής της χώρας συναντά το εκλογικό σώμα στη βάση “θα φάμε όποιον χρειαστεί, αρκεί να γλιτώσουμε εμείς οι ίδιοι”. Και Ω! Πόσο χαίρονται που ετοιμάζονται να βάψουν τα χέρια τους με αίμα!

death_sta_lamogia: Εγώ νομίζω πως αυτή η συζήτηση γίνεται για να αποπροσανατολιστεί ο κόσμος απ' το πραγματικό πρόβλημα, κι εσείς όλοι έχετε πέσει στην παγίδα.

ekloges_omg: Και ποιο είναι το πραγματικό πρόβλημα παρακαλώ;

death_sta_lamogia: Οι μίζες του Άκη!

fapa_stous_ratsistes: Α καλά... Ρε πού πάμε και τους βρίσκουμε όλους αυτούς;

SCHOOL'S ΟΥΤ ΜΕΓΑΛΟ ΔΙΠΛΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΟΥΙΖ:



απαντήστε σωστά και μπείτε
στην κλήρωση για έναν αποχυμωτή!!!



ΕΡΩΤΗΣΗ 1: Γιατί σηκώνουν το χέρι τους εκεί στο βάθος;

1. Δείχνουν όλοι ένα αεροπλάνο, φαινόμενο σπάνιο για την εποχή.
2. Ήρθαν όλοι διαβασμένοι και θέλουν να πουν μάθημα.
3. Βρίσκονται στο παγκόσμιο συνέδριο τροχονόμων.



ΕΡΩΤΗΣΗ 2: Τι του λέει ο λεβέντης ο τσολλάς;

1. Είμαι από την Καλαμάτα και ξέρω από καλό λάδι.
2. Ο δάκος είναι άτιμο πράγμα. Πρέπει να τον καταπολεμήσουμε.
3. Εμείς βγάζουμε κάτι ελιές σαν αμύγδαλα.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Απ' ό,τι γνωρίζουν οι φανατικοί αναγνώστες της στήλης η σωστή απάντηση σε κάθε ερώτηση είναι ...κ-α-μ-ί-α! Στην πρώτη φωτογραφία απεικονίζεται η ελληνική ολυμπιακή αποστολή να μπαίνει στο στάδιο που διεξήχθησαν οι ολυμπιακοί αγώνες που διοργάνωσε η ναζιστική γερμανία, στο βερολίνο τον Αύγουστο του 1936. Μιας και η φωτογραφία δεν έχει αρκετά καλή ανάλυση θα θέλαμε να βοηθήσουμε τους αγαπητούς μας αναγνώστες και να τους επιστήσουμε την προσοχή στο δεξί χέρι των μελών της αποστολής που σχηματίζει το φασιστικό χαιρετισμό.

Στη δεύτερη φωτογραφία ο έλληνας ολυμπιονίκης Σπύρος Λούης (γνωστός και ως Ο.Α.Κ.Α.) δέχεται τα συγχαρητήρια του Αδόλφου Χίτλερ για την πρωτιά του στο άθλημα του μαραθωνίου. Ντυμένοι και οι δυο με στολή εργασίας ανταλλάσσουν ευχές (άγνωστο σε ποια γλώσσα...). Βρισκόμαστε ακριβώς στην εποχή, όπου ο Μεταξάς εγκαθίδρυε τη δικτατορία του στην Ελλάδα κι απ' ό,τι λένε οι κακές γλώσσες, ο κοντός με το μουστάκι που ποζάρει δίπλα στο Σπύρο Λούη ανταλλάσσει συμβουλές για την καταπολέμηση του "κομμουνιστικού κινδύνου". Κατά τα άλλα προσέξτε το δώρο του δικού μας: κλαδί ελιάς, το σύμβολο της ειρήνης...



Στο μέλλον μπορεί και κάποιος να ενδιαφερθεί να ρωτήσει τους Έλληνες:

“ΕΣΕΙΣ ΤΙ ΚΑΝΑΤΕ ΟΤΑΝ ΕΦΤΙΑΧΝΑΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ”;

Τότε οι Έλληνες θα μπορέσουν να απαντήσουν:

“ΕΤΟΙΜΑΖΟΜΑΣΤΑΝ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΜΕ ΟΠΟΙΟΝ ΜΑΣ ΕΛΕΓΕ ΟΤΙ ΘΑ ΦΤΙΑΞΕΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ”.



Ούτε και στη Νίκαια - ούτε και πουθενά
ΤΣΑΚΙΣΤΕ ΤΟΥΣ ΦΑΣΙΣΤΕΣ
σε κάθε γειτονιά!!!





Υπάρχουν λέει κάτι βοθρολύματα... Που γυρνάνε στη Νίκαια και την έχουν δει να την πέφτουν σε μετανάστες. Πολλοί μαζί, τα βράδια, με τις πλάτες των μπάτσων... Κλασικοί ρουφιάνοι...

Αλλά πήγαμε και μεις στη Νίκαια... και κατεβήκαμε στο δρόμο. Και ήταν ωραία. Το κλείσιμο της κυκλοφορίας, οι τσαντισμένοι οδηγοί που δεν τολμούσαν να μιλήσουν, οι μικροαστοί που δεν τολμούσαν να μιλήσουν, οι έκπληκτοι μαγαζάτορες...

Τα τρικάκια, η σιωπή που έσπαγε από βροντερά συνθήματα, οι σημαίες, οι υψωμένες γροθιές, η οργή στο βλέμμα που επιτέλους έβρισκε την διέξοδο που τόσο καιρό έψαχνε. Και εκείνοι που μας έλεγαν "μπράβο παιδιά, συνεχίστε" - άξιζε σχεδόν τόσο όσο τα σασισμένα βλέμματα των μπάτσων που, το μόνο που μπορούσαν να κάνουν ήταν να κοιτάνε σα κάνοι. Να κοιτάνε και να ειδοποιούν το κέντρο πως "κάποιοι" -που δεν τους γουστάρουν καθόλου, μα καθόλου- "είναι στο δρόμο και είναι πολλοί και, κέντρο, δεν ξέρουμε τι να κάνουμε, τί να κάνουμε, όβερ";

Να μην κάνετε τίποτα. Ο χρόνος και ο τόπος είναι δικός μας.

