

ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΟΥ ΞΙΝΑΙ ΞΕΧΕΙ
ΠΟΥ ΜΙΣΗΣΑ ΚΑΙ ΜΕ
ΜΙΣΗΣΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ
ΟΤΟΥΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΥ...



NIFF
SLINK



Κρίση, εγκληματικότητα, μειώσεις μισθών, ανεργία, φτώχεια, χρέος και πάει λέγοντας...

Κατάσταση την οποία αντιμετωπίζουμε καθημερινά εδώ και 4 χρόνια.

Κατάσταση η οποία χρίζει αντιμετώπισης.

“Πρέπει να σώσουμε την πατρίδα!!!”

Ποιά πατρίδα;;; Για ποιανού το όφελος;;; Ενάντια σε ποιόν;;;

Μήπως είναι η πατρίδα που μου θυμίζει τα λάθη μου
λάθη που γίνονται απ τη πατρίδα μου και σου αιώνια...

Αυτή λοιπόν η πατρίδα είναι που θέλει να συμφιλωθούμε με τα αφεντικά (μεγάλα ή μικρά) για να βρούμε κοινή λύση.

Αυτή είναι που, στις πλάτες μας, θέλει να βγάλουμε «λάδι» τις τράπεζες και τις επιχειρήσεις.

Αυτή που, στο όνομα της εθνικής ενότητας, καταστέλλει τους αγώνες μας ενάντια στο σύστημα εκμετάλλευσης.

Αυτή που της φταίνε οι μετανάστες, «νόμιμοι» ή «παράνομοι», και μας στρέφει εναντίον τους.

Η ίδια είναι λοιπόν που στο παρελθόν χρησιμοποιούσε πάντα το πρόσχημα του έθνους για να «ενώσει», κάνοντας μας να ξεχάσουμε τις χούντες και τον ολοκληρωτισμό. Και όλα αυτά για τα συμφέροντα της εξουσίας. Πατρίδες δημιουργημένες τελικά για να διχάσουν και να φτιάξουν τις ιδανικές συνθήκες για την όλο και συνεχόμενη εκμετάλλευσή μας, την όλο και εντεινόμενη υποτίμηση των ζώων μας, την εγκαθίδρυση τελικά μια κοινωνίας ελέγχου, τάξης, ησυχίας, ασφάλειας...

Αλλά...

Βλέπουμε να δημιουργούνται αντιστάσεις. Συνελεύσεις γειτονιών, απεργίες, συγκρούσεις, καταλήψεις, δομές αλληλεγγύης, άρνηση πληρωμών, επίθεση στις δομές του συστήματος...Εδώ είναι που έρχεται το δεξί χέρι του κράτους να παίξει το ρόλο του. Επικαλούμενες τη πατρίδα και τη σωτηρία της εμφανίζονται οργανώσεις ντυμένες με «αντισυστημικό» προσωπείο, οι οποίες με τη βοήθεια του κράτους, των μίντια και των λογικών του υποταγμένου «φιλήσυχου πολίτη», προβάλλουν τις φασιστικές τους λογικές και πρακτικές. Επιθέσεις σε μετανάστες, σε αγωνιζόμενα κομμάτια της κοινωνίας, ρατσιστικά παραληρήματα στα μίντια, δημιουργία ομάδων δειλών τραμπούκων που επιτίθενται σε ανυπεράσπιστους ανθρώπους με το πρόσχημα των «πατρι-



πολιτοφυλακών» κ.α...και όλα αυτά με τη βοήθεια και τη κάλυψη της αστυνομίας.



Η βάση της ιδεολογίας αυτών των ομάδων είναι ο εθνικισμός. Η προσήλωση δηλαδή στο έθνος και ο διαχωρισμός σύμφωνα με αυτό. Ένα ιδεολόγημα βαθιά ρατσιστικό που κατατάσσει τους ανθρώπους σε κατηγορίες «ανώτερες» ή «κατώτερες». Ένα ιδεολόγημα ριζωμένο στο μίσος για το διαφορετικό (είτε είναι χρώμα, είτε θρησκεία, είτε σεξουαλικός προσανατολισμός) το οποίο ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΙ!!! Εκεί δηλαδή που στηρίχτηκαν όλες οι χούντες και τα ολοκληρωτικά καθεστώτα στην Ευρώπη. Το ίδιο ιδεολόγημα που στηρίχτηκαν τα 20 και πραξικοπήματα στην Ελλάδα και συνεχίζει να ευνοεί την ανάπτυξη φασιστικών λογικών σε πολλά κομμάτια της κοινωνίας.

Όλα τα παραπάνω δημιούργησαν την ανάγκη να βρεθούμε, να συζητήσουμε, να συνδιαμορφώσουμε, να δράσουμε ενάντια στον εκφασισμό της κοινωνίας που αναδύεται στην κοινωνία, στα σχολεία, στους εργασιακούς χώρους κλπ και σε κάθε πλευρά της ζωής μας. Βρισκόμαστε λοιπόν απέναντι στις φασιστικές αυτές λογικές στήνουμε τις δικές μας δομές με στόχο να έρθουμε σε σύγκρουση τόσο με το σύστημα όσο και με τα δεκανίκια του (εθνικιστές, φασίστες, θρησκόληπτους) για να μπορέσουμε να ζήσουμε με τους δικούς μας όρους σε αλληλεγγύη με όλους τους καταπιεσμένους.

Μέχρι την ατομική-συλλογική απελευθέρωση
ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΕ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΑΣΙΣΤΕΣ!!!

antifasalonica.squat.gr

Antifa Salonika
Συνέλευση ενάντια στον εθνικισμό
και στον κοινωνικό εκφασισμό



ΑΣΤΥΝΟΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΚΑΜΕΡΕΣ

DNA

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙΣ

ΜΙΚΡΟΑΣΤΙΣΜΟΣ

ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ

ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ

ΑΚΡΟΔΕΞΙΑ

ΤΑΞΙΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ

ΠΟΓΚΡΟΜ

ΚΑΘΑΡΕΣ ΦΥΛΕΣ

ΒΡΩΜΙΚΑ ΜΥΑΛΑ

Συνέλευση ομάδας σχολείων κάθε
Κυριακή στο Άνευ Αρχών στις 17.00

Ανοιχτή Αντιφασιστική Συνέλευση κάθε 1η
και 3η Τετάρτη στο Πολυτεχνείο στις 18.00

antifasalonica.squat.gr