

antifa-i.gr

antifa [i]

έντυπο δρόμου, #11, οκτώβρης '11

φασισμός από το παρελθόν

εάν επιθυμείς
την ειρήνη
μη χτυπάς
το τύμπανο
ούτε
δια εορτών



ολοκληρωτισμός για το μέλλον

ΚΑΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΡΕΛΗΑΣΕΙΣ

Δεν το κρύψαμε ποτέ. Είμαστε από αυτούς που θεωρούν ότι οι αντίσταση απέναντι στις νεοναζιστικές συμμορίες -τύπου χρυσή αυγή- δεν μπορεί να περιορίζεται σε καταγγελτικά δελτία τύπου. Το σπάσιμο του «αυγού του φιδιού», δεν επιτυγχάνεται μόνο στις δικαστικές αίθουσες. Οι τοπικές κοινωνίες είναι αυτές που οφείλουν να βρωντοφωνάξουν το σύνθημα «ούτε σπιθαμή γης στους φασίστες» και πολύ περισσότερο, να το κάνουν πράξη.

Έτσι, δεν μπορεί παρά να μας χαροποίησαν, ιδιαίτερα, τα νέα από το Αγρίνιο. Οι εκεί αντιφασίστες/στριες λειτουργώντας «συλλογικά, δημόσια, άμεσα και ωραία», έκαναν μπάζα τα γραφεία της χρυσής αυγής (είχαν ανοίξει στα κρυφά ένα μήνα νωρίτερα). Η δράση έγινε το απόγευμα της 17ης Σεπτεμβρίου 2011 από 70 περίπου άτομα, που έδωσαν το μήνυμα ότι δεν θα μείνουν θεατές στην προσπάθεια των νεοναζί να «βάλουν πόδι» στο Αγρίνιο. Και ως γνωστόν, είναι καλύτερα να αντιμετωπίζονται τέτοιες απόπειρες των ακροδεξιών «εν τη γενέσει» (ούτε εγκαίρως δεν πρόλαβαν να κάνουν). Από τη στιγμή που δε θέλουμε «..στους δρόμους της πόλης, στα στέκια, στους δημόσιους χώρους, το γήπεδο...» να κυκλοφορούν τραμπούκοι και μαχαιοβγάλτες νεοναζί χρυσαυγίτες, να φοβίζουν και να τρομοκρατούν την κοινωνία του Αγρινίου...»* και κάθε κοινωνία, η άμεση αντιφασιστική δράση αποτελεί στοιχειώδες μέσο κοινωνικής αυτοάμυνας. Μπράβο σύντροφοι-ισσες και εις ανώτερα.

*απόσπασμα από την προκήρυξη που μοιράστηκε κατά τη διάρκεια της δράσης.



ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΕΝΟΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΥ ΔΙΩΓΜΟΥ

Τον περασμένο Μάρτιο η εφημερίδα «ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ» αναλαμβάνει να αναδείξει το ζήτημα του παραεμπορίου και των μεταναστών μικροπωλητών στην πόλη των Ιωαννίνων, έπειτα από τηλεφωνήματα και αμέτρητες αναφορές εμπόρων-καταστηματάρχων (όπως αναφέρεται τουλάχιστον από τον συντάκτη του συγκεκριμένου άρθρου). Δεν είμαστε σε θέση να εξακριβώσουμε αν το άρθρο αυτό αποτελεί πράγματι λαϊκό αίτημα των εμπόρων των Ιωαννίνων, καθώς γνωρίζουμε πολύ καλά την σταθερή ρατσιστική προπαγάνδα της συγκεκριμένης εφημερίδας αλλά και την διάθεση που έχει επιδείξει στην στήριξη και νοσηματοδότηση κάθε ελεγκτικού-κατασταλτικού μηχανισμού όπως η δημοτική αστυνομία. Δεν μπορούμε βέβαια και να παραβλέψουμε την πατριωτική –ρατσιστική ιδεολογία που διαποτίζει μεγάλο κομμάτι της γιαννώτικης κοινωνίας: «...έρχονται να μας κλέψουν τα μαγαζιά.....να μας καταστρέψουν», «πρώτα να δώσει φαί σε μας το κράτος και μετά στους ξένους», «απειλείται η εθνική μας κυριαρχία» είναι φράσεις που -εν τέλει- ακούσαμε πολλές φορές στον δρόμο. Περιγράφοντας λοιπόν την εμπορική δραστηριότητα των μεταναστών μικροπωλητών ως «ανοιχτή πληγή», η εφημερίδα παρουσιάζει την επιχειρηματολογία των ελλήνων εμπόρων, που εν μέσω οικονομική κρίσης, ζητούν την κάλυψη των δημοτικών και κρατικών αρμόδιων φορέων απειλώντας μάλιστα πως αν η πολιτεία δεν παρέμβει θα αναγκαστούν να πάρουν τα πράγματα στα χέρια τους. Η εθνική συνοχή στο μεγαλείο της: μικροί και μεγάλοι μαγαζάτορες γίνονται ένα απέναντι στον «κοινό εχθρό» που τους παίρνει την δουλειά και τους ρίχνει τον τζίρο. Μεγαλοεπιχειρηματίες κοσμηματοπώλες, μικρομαγαζάτορες, κάτοχοι αλυσίδων καταστημάτων ειδών ρουχισμού, καλαμποκάδες έμποροι όλοι ίδιοι, όλοι ένα, κάτω από μια κοινή ιδιότητα, αυτή του ΜΑΛΑΚΑ αλλά πάνω από όλα ΕΛΛΗΝΑ-ΕΜΠΟΡΟΥ. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή.

Το άρθρο αυτό αλλά και άλλες αναφορές (σε τακτική βάση) επί του ζητήματος, πάντα εναντίον των μεταναστών, στα τοπικά μμε λειτούργησαν καταλυτικά ώστε πολλοί από εμάς (τους τελευταίους 2 μήνες) να γίνουμε μάρτυρες ακραίων περιστατικών στην πόλη μας. Δημοτομπατσοί να κυνηγούν στις πλατείες και τους δρόμους της πόλης σενεγαλιέζους και ασιάτες-ισες για να τους πάρουν και να καταστρέψουν τα εμπορεύματα τους. Μερικοί να τα ποδοπατούν επιδεικτικά, άλλοι να εκφοβίζουν δείχνοντας τις χειροπέδες και απειλώντας με συλλήψεις. Μερικοί μάλιστα δεν δίστασαν σε ένα

περιστατικό ελέγχου να ξυλοκοπήσουν και μία νεαρή μικροπωλήτη από την κίνα. Καθώς όμως τα περιστατικά βίας πύκνωναν αλληληλέγγυος κόσμος προς τους μετανάστες άρχισε να οργανώνεται μέσω κοινών με τους μετανάστες συνελεύσεων και να αναλαμβάνει δράση. Συγκεκριμένα σε μία από τις περιπτώσεις κατάσχεσης ακύρωσε στην πράξη την δημοτική αστυνομία παίρνοντας ξανά πίσω τα εμπορεύματα (από τα γραφεία της δημοτικής αστυνομίας) επιστρέφοντάς τα στους μικροπωλητές και σε ένα ακόμα περιστατικό ελέγχου κατάφερε να τρέψει σε φυγή το κλιμάκιο των δημοτόμπατσων. Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί πως ήδη από το παρελθόν είχαν αναπτυχθεί στενές πολιτικές σχέσεις με μεγάλο κομμάτι των σενεγαλιέζων μικροπωλητών, οι οποίοι τον περασμένο δεκέμβρη έγιναν γνωστοί στην κοινωνία των Ιωαννίνων από την συμμετοχή τους στην απεργία πείνας απαιτώντας τα δεδουλευμένα τους στα θερμοκήπια Τζαρτζούλη. Τότε λόγω της αποφασιστικότητας τους και του κόσμου που είχε σταθεί αλληληλέγγυος τα είχαν καταφέρει. Τώρα όμως η στάση της δημοτικής αστυνομίας και του εμπορικού συλλόγου τους στερεί μια από τις διεξόδους που είχαν βρει οδηγώντας τους στην εξαθλίωση.

ΔΗΜΟΤΟΜΠΑΤΣΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ

Τα «σκυλιά» της δημοτικής αστυνομίας αποτελούν εδώ και πολλά χρόνια κομμάτι της καθημερινότητας των περισσότερων ελληνικών πόλεων. Αρχικά περιορίζονταν ώστε να επιβάλουν πρόστιμα σε παράνομα σταθμευμένα οχήματα. Ένας μάλλον ανούσιος και χωρίς ουσιαστικές αρμοδιότητες θεσμός, για όσους τουλάχιστον δεν αντιλαμβάνονταν πως θα εξελισσόταν. Από το 2006-2007 όμως σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Χανιά κ.α. δημοτομπατσοί σε συνεργασία με κλιμάκια του Σ.Δ.Ο.Ε. αλλά και την στήριξη της αστυνομίας και οργανωμένων φασιστοειδών-παρακρατικών, άρχισαν να ξεχύνονται στους δρόμους ελέγχοντας μετανάστες μικροπωλητές, κατασχέτοντας την πραγμάτεια τους ή καταστρέφοντας την με ειδικά ανεξίτηλα σπρέι. Η πραγματικότητα διαφοροποιείται, ο τσαμπουκάς της περιπολίας των αποτυχημένων μπάτσων για πολλούς ή απλά δημοτικών υπαλλήλων για άλλους, ενισχύεται ποιοτικά και ποσοτικά. Αύξηση των προσλήψεων, αγορά ειδικών μηχανών-περιπολικών (χαρακτηριστική ήταν και η προσφορά δέκα ηλεκτρικών οχημάτων από την τράπεζα Πειραιώς!!!), περισσότερα δηλαδή και καλύτερα στελεχωμένα κλιμάκια που σουλατσάρουν

καθημερινά πάνω κάτω στους δρόμους της πόλης (ακόμα και με ποδήλατα, ηλεκτρικά πατίνια οτιδήποτε τέλος πάντων τσουλάει). Σε αυτόν τον αγώνα αναβάθμισης αυτού του θεσμού δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και τις αμέτρητες δηλώσεις δημοσιογράφων και άλλων ειδικών που ζητούσαν και ζητούν ακόμα αρτιότερη εκπαίδευση (πιθανόν και κοινή στο μέλλον με τα σώματα της ελληνικής αστυνομίας) αλλιά και άδεια οπλοφορίας. Χαρακτηριστικότερη όλων η δήλωση του δημάρχου της αθήνας Καμίνη, ο οποίος προεκλογικά μάλιστα δεσμευόταν για κοινές περιπολίες δημοτικής αστυνομίας και ΕΛ.ΑΣ: «Θα πάμε πόρτα-πόρτα. Θα δώσουμε την κάρτα του. Θα μπορούν οι κάτοικοι να τον καλούν. Δεν θα μπορέσει αυτός πιθανόν να αντιμετωπίσει το έγκλημα αλλιά θα κινητοποιήσει τις αρμόδιες υπηρεσίες». Ένας νέος λοιπόν τύπος μπάτσου όλο και πιο κοντά, όλο και πιο «σφικτά» δεμένους πάνω μας. Το μήνυμα των γεγονότων σαφές: όσο τα ρατσιστικά-συντηρητικά μυαλά της πόλης (στην προκειμένη μικροί και μεγάλοι έμποροι-μαγαζάτορες) στρέφονται εναντίον υποτιμημένων κομματιών της κοινωνίας για να αναζητήσουν εκεί τα αίτια των οικονομικών τους προβλημάτων, το κράτος και οι κατασταλτικοί του μηχανισμοί θα είναι πάντα δίπλα τους ώστε να κάνουν κόλλαση την ζωή των μεταναστών μικροπωλητών και να ξυλοφορτώνουν και κανέναν άμα η περίπτωση και οι ορέξεις των υποτελών τους το απαιτούν.

Παράλληλα, βέβαια, η συνεχής αναβάθμιση και παρουσία τέτοιων μηχανισμών ελέγχου στην καθημερινότητα της πόλης αναδεικνύει και κάτι ακόμα. Τα σύνορα δεν είναι μόνο μια απλή γραμμή στο χάρτη, ούτε και χαραγμένα εδάφη στα όρια των κρατών. Πρέπει και είναι αναγκαίο να χαράζονται σε κάθε πεζόδρομο, σε κάθε σοκάκι, σε κάθε πλευρά της πόλης. Γιατί σε καιρούς κρίσης, που ο αποκλεισμός αφορά όλο και περισσότερα κομμάτια της κοινωνίας, το «περιθώριο» γεμίζει και η εκάστοτε εξουσία πρέπει να το διαχειριστεί. Όσο εύκολα οι δημοτόμπτασοι απλώνουν το κουλί τους στους μετανάστες μικροπωλητές με θράσος και τσαμπουκά, το ίδιο εύκολα το απλώνουν και σε μικροπωλητές που δεν πλήρωσαν για την ειδική άδεια, σε άστεγους ανεξαρτήτως καταγωγής. Εν τέλει σε όσους το καπιταλιστικό αστικό τοπίο αποκλείσει ως παράνομους ή ακόμα και επικίνδυνους λόγω της πολιτικής τους δράσης.

ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΑΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΙΤΡΙΝΑ.....ΜΗΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΛΙΓΟ ΡΑΤΣΙΣΤΗΣ?

Λοιπόν, να γίνει ξεκάθαρο ακόμα μια φορά. Ο ρατσισμός δεν είναι απλά ιδεολογία γραμμένη στα χαρτιά. Ούτε και χαρακτηριστικό μερικών μπρατσωμένων που παίζουν ξύλο με μετανάστες στο

δρόμο. Ορίζει το πλαίσιο των πολιτικών στοχεύσεων-συγκρούσεων και το πεδίο των πολιτικών συμμαχιών σε καθημερινό επίπεδο. Οι καταστηματαρχές της οδού αβέρωφ, δωδώνης, ερμού όταν επιλέγουν να συμμαχήσουν με κρατικούς-δημοτικούς φορείς εναντίον των μικροπωλητών το κάνουν γιατί κατά βάση αντιμετωπίζουν τους μετανάστες ως ξένους-παράνομους που δεν δικαιούνται να βρίσκονται στα «μέρη» τους και να διεκδικούν κομμάτι της δουλειάς τους για δικό τους βιοπορισμό. Είναι αυτή η ελληνική «εξυπνάδα» που αντιμετώπιζε ολόκληρα κομμάτια της κοινωνίας πρώτα ως παράνομα και έπειτα ως πεδία μέγιστης εκμετάλλευσης. Αν αυτό δεν είναι ρατσισμός τότε πως αλλιώς μπορεί να χαρακτηριστεί; Ας προσπαθήσουμε όμως να αποδομήσουμε μερικά από τα επιχειρήματά με τα οποία «ντύνουν» τον πολιτικό τους λόγο. Αναφέρεται χαρακτηρισικά ότι τα προϊόντα που πωλούνται είναι παράνομα και αποτέλεσμα παράνομων διαδικασιών (ακόμα και αν είναι γνωστό ότι οι μετανάστες δεν μετέχουν σε αυτές αλλιά αποτελούν τους τελικούς αποδέκτες) οπότε το κράτος χάνει μεγάλο ποσοστό των εσόδων του. Όλοι όμως γνωρίζουν πως η παρανομία ως διαδικασία είναι άμεσα συνυφασμένη με το ελεύθερο εμπόριο ή μήπως μας είναι άγνωστοι οι μαγαζάτορες που δεν κόβουν αποδείξεις και δεν δηλώνουν τα πάντα στην εφορία, οι περιπεράδες που σπρώχνουν στην αγορά κλεμμένα τσιγάρα, τα αφεντικά που αποπλήνουν χωρίς αποζημιώσεις ή απασχολούν φοιτητές στις καφετέριες της πόλης χωρίς ασφάλιση; Όσοι μάλιστα τολμούν κυρίως τη διαδικασία με την οποία παρήχθισαν αυτά τα προϊόντα, ας στρέψουν καλύτερα το βλέμμα τους στους έλληνες ελεγκτές-τελωνειακούς, στα κυκλώματα μπάτσων και ελλήνων εμπόρων που οργανώνουν εν τέλει το δίκτυο διακίνησης αυτών των εμπορευμάτων. Ένα άλλο επιχείρημα που ακούγεται, είναι πως απαιτείται κρατική παρέμβαση καθώς οι καταστηματαρχές αδυνατούν να ανταγωνιστούν τις χαμηλές τιμές των μικροπωλητών. Άκου εκεί, οι άλλοτε απανταχού προστάτες της ελεύθερης αγοράς και του οικονομικού ανταγωνισμού τώρα μιλάνε για κρατική παρέμβαση. Καπιταλισμός λέγεται κύριοι και ο ανταγωνισμός των αγορών βασικό του χαρακτηριστικό εδώ και χρόνια. ΕΣΕΙΣ τον στηρίζετε, ΕΣΕΙΣ τον ανέχεστε, ΕΣΕΙΣ προσαρμόζεστε και ανεχόσαστε κοινωνικά κοιτώντας το τομάρι σας.



Τότε γιατί πέσανε οι μισθοί;

Κάτι μας λέει ότι εσύ που διαβάζεις αυτό το έντυπο έχεις κάποιον πολύ κοντινό σου άνθρωπο που δουλεύει στο δημόσιο τομέα. Επίσης, πάμε στοίχημα, ότι έχεις πάμπολλες φορές ακούσει το γνωστό ρατσιστικό επιχείρημα «οι μετανάστες μας παίρνουν τις δουλειές – οι μετανάστες ρίχνουν τα μεροκάματα». Ίσως μάλιστα να το έχεις ακούσει και από τους ίδιους κοντινούς σου ανθρώπους.

As κάνουμε μια μικρή υπόθεση. As δεχτούμε ότι το επιχείρημα στέκει: ότι, δηλαδή για τα δεινά της εργατικής τάξης φταίνε οι μετανάστες εργάτες. Τώρα as πάμε να το εφαρμόσουμε. As επιλέξουμε το δημόσιο. Πόσοι μετανάστες δουλεύουν στο δημόσιο; ΚΑΝΕΝΑΣ! Πόσες απολύσεις γίνανε στο δημόσιο; ΧΙΛΙΑΔΕΣ! Πόσες περικοπές σε μισθούς-δώρα-επιδόματα γίνανε; As μην τις μετρήσουμε γιατί θα σπαταλήσουμε όλες τις σελίδες του εντύπου. Συμπέρασμα; **Οι ρατσιστές λένε μαλακίες με το κιλό!** Αλλά γιατί λένε τόσο αυταπόδεικτα κοντροειδή ψέματα; Γιατί μόνο έτσι μπορούν να αποπροσανατολίσουν από την πραγματική αιτία του προβλήματος! Γιατί μόνο έτσι μπορούν να θρέψουν το διαχωρισμό μεταξύ των καταπιεσμένων! Γιατί μόνο έτσι μπορούν να προσφέρουν τις

υπηρεσίες τους στο σφαγείο που ονομάζεται «εθνική ενότητα»! Γιατί θέλουν, με τις ρητορείες τους, να πετάξουν την ευθύνη αλλού, μιας και κρίση και ανεργία είναι σύμφωτα γνωρίσματα του καπιταλισμού.

As μιλήσουμε ευθέως. Ακόμα και το βιβλίο της 3ης Λυκείου «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» (ναι! αυτό που δεν έχουν ακόμα πιάσει οι μαθητές στα χέρια τους), στο κεφάλαιο 9, για την ανεργία, παραδέχεται ξεκάθαρα ότι δεν γίνεται να εξαλειφθεί η ανεργία. Ο λόγος είναι πολύ απλός κι as κόπτονται οι ρατσιστές να τον διαστρεβλώσουν. Μέσω της ανεργίας τα αφεντικά διατηρούν «παρκαρισμένους» χιλιάδες εργάτες/τριες με σκοπό να τους εξαθλιώσουν, ώστε μετά να μπορούν ευκολότερα να τους εκμεταλλευτούν, πληρώνοντας τους λιγότερο σε σχέση με αυτούς που ήδη εργάζονται. Δημιουργούν δηλαδή, εσωτερικό ανταγωνισμό μεταξύ των εργατών και προωθούν τη φαγωμάρα μας. Όσο περισσότερο κάθεται κάποιος στην ανεργία τόσο πιο ευάλωτος είναι στο αφεντικό, γιατί τόσο πιο κοντά στην εξαθλίωση βρίσκεται. Τα αφεντικά διαιρούν και βασιλεύουν. Κάποτε τα τσιράκια των αφεντικών λέγανε ότι οι χωριάτες που μετακομίζουν στις πόλεις δημιουργούν ανεργία, μετά λέγανε πως οι γυναίκες που

3 Τότε γιατί γίνονται απολύσεις;

μπαίνουν στην παραγωγή κλέβουν τις δουλειές των ανδρών και τώρα λένε πως φταίνε οι μετανάστες. Το παράδειγμα του δημοσίου πετάει στα σκουπίδια την προπαγάνδα των αφεντικών και των λακέδων τους.

Η εργασία στον καπιταλισμό δεν είναι ούτε χάρη που κάνει το αφεντικό, ούτε προνόμιο που μας απονεμήθηκε. Είναι εκβιασμός! Και αυτό γιατί όντας αποκλεισμένοι από τα μέσα παραγωγής, αναπαραγωγής, επικοινωνίας και επιβίωσης, το μόνο που αναγκαστικά μας μένει να κάνουμε, είναι να πουλάμε την εργατική μας δύναμη σε ένα αφεντικό και να μας πληρώνει με μισθό πολύ κατώτερο από αυτά που παράξαμε. Έτσι βγάζει το αφεντικό το κέρδος του. Κάθε αφεντικό που σέβεται τον εαυτό του, κοιτάει να «ρίχνει» τον εργαζόμενο για να αυξάνει το κέρδος του. Και μέσω της ανεργίας καταφέρνει να συμπιέζει τις απολαβές όλων μας, βάζοντας τον έναν ενάντια στον άλλο.

Άρα αυτοί που ρίχνουν τα μεροκάματα, είναι τα ίδια τα αφεντικά, που, στο κάτω κάτω της γραφής, επωφελούνται άμεσα. Οι ρατσιστές δεν κάνουνε τίποτε άλλο από το να συντάσσονται με τα αφεντικά (ή ακόμα είναι και οι ίδιοι αφεντικά) και να στρώνουν το έδαφος για την περαιτέρω εκμετάλλευση του κόσμου της εργασίας. Η τιμή και

οι συνθήκες της εργασίας δεν καθορίζονται από την «προσφορά και τη ζήτηση εργαζομένων», αλλά από τον ταξικό - κοινωνικό πόλεμο. Αυτό σημαίνει ότι όσο πιο οξυμένες είναι οι εργατικές επιθέσεις στα αφεντικά, τόσο περισσότερο αυτοί που δουλεύουν ανατιμούν το τομάρι τους, αξίζουν περισσότερο και κερδίζουν σε αξιοπρέπεια, απολαβές και συνθήκες εργασίας. Η εργασία, η τιμή και οι συνθήκες της δεν είναι οικονομικά ζητήματα, αλλά κατεξοχήν πολιτικά ζητήματα. Όποιος δε θέλει να το καταλάβει, να ξέρει κιόλας από σήμερα, πως νέες περικοπές τον περιμένουν. Τα αφεντικά είναι αχόρταγα...



Μην υπολογίζετε σε εμάς!

Αρνούμαστε να επανδρώσουμε τη δολοφονική σας μηχανή, που φροντίζει για τη διατήρηση των συμφερόντων σας εντός και εκτός του χωραφιού που λέγεται ελληνικό κράτος.

Αρνούμαστε να γίνουμε κρέας για οβίδες.

Αρνούμαστε να γίνουμε αριθμοί για τις γεωστρατηγικές μοιρασιές κατά την υπογραφή των συνθηκών «ειρήνης» ή «πολέμου».

Αρνούμαστε να επανδρώσουμε έναν από τους θεμελιώδεις μηχανισμούς του κράτους για την αναπαραγωγή και εδραίωση των υφιστάμενων σχέσεων κυριαρχίας και εκμετάλλευσης.

Αρνούμαστε να υπηρετήσουμε τη βαρβαρότητα και την περαιτέρω αποκτήνωση αυτού του κόσμου, είτε με την διογκούμενη στρατιωτικοποίηση της καθημερινής ζωής σε καιρούς «ειρήνης», είτε με τη συμμετοχή μας σε εκστρατείες, εθνοκαθάρσεις, γενοκτονίες, βιασμούς, καταστροφές, δολοφονίες σε καιρούς «πολέμου».

Αρνούμαστε να συνεισφέρουμε σε ένα ζοφερό μέλλον, για τα ταξικά μας αδέρφια, που έτυχε να γεννηθούν έξω από το χωράφι που διαφεντεύουν οι ντόπιοι ταξικοί μας εχθροί.

Αρνούμαστε να φυλάζουμε σύνορα και πατρίδες, που το μόνο που κάνουν είναι να χωρίζουν τους ανθρώπους.

Ενώνουμε τη φωνή μας με τους χιλιάδες συντρόφους αρνητές στρατεύσης, εντός και εκτός Ελλάδας, που έδωσαν και δίνουν τη μάχη ενάντια στη βαρβαρότητα του μιλιταρισμού, ακόμα και σε συνθήκες πολύ πιο δύσκολες από αυτές που αντιμετωπίζουμε εμείς σήμερα.

Μην υπολογίζετε σε εμάς λοιπόν.

Ή καλύτερα, αν υπάρχει κάτι για το οποίο θα έπρεπε να μας υπολογίζετε είναι μόνο αυτό:

Υπολογίστε μας για κοινωνικούς-ταξικούς σας εχθρούς.

Αλέξης Κοσμάς, Βαγγέλης Ζήκος, Μιχάλης Τόλης, Χρυσάνθος Σταθάς
Θεσσαλονίκη – Γιάννινα / Σεπτέμβριος 2011

1) Τι έγινε στην Τριπολιτσά τον Σεπτέμβριο του 1821;

Α) Σφαγή 32.000 αμάχων, λιμοκτονούντων από την πολύμηνη πολιορκία Τούρκων και Εβραίων από τα στρατεύματα του Κολοκοτρώνη. Σύμφωνα με τον ίδιο τον Κολοκοτρώνη «έκοβαν και σκότωναν οι Έλληνες για τρεις μέρες» σφαγιάζοντας τους αμάχους, παιδιά, γυναίκες, γέροντες, αφού προηγουμένως βιάσανε, κάψανε και βασάνισαν. Στόχος να εξωθηθούν σε φυγή από την Πελοπόννησο όλοι οι μη Χριστιανοί και να δημιουργηθεί μια «εθνικώς καθαρή ελληνική επικράτεια». Κλασική περίπτωση προαποφασισμένης εθνοκάθαρσης, μια από τις πρώτες εθνοκαθάρσεις στα Βαλκάνια.

Β) Οι Έλληνες υπό τον Κολοκοτρώνη όντως έσφαξαν 32.000 αμάχων Τούρκων και Εβραίων κάνοντας σύμφωνα με τα ελληνικά σχολικά βιβλία «το ιερό χρέος τους», αλλά έφταιγαν μόνο οι σφαγμένοι άμαχοι γιατί ως αλλόθρησκοι ήταν «μιαρά σκυλιά» που ακόμη και το αίμα τους «μιαίνει το αθώο χορτάρι».

Γ) Ο Κολοκοτρώνης γνώρισε μια ωραία βοσκοπούλα κι έγινε το μοιραίο...

2) Τι έγινε στο Κιλκίς τον Ιούνιο του 1913;

Α) Εκτός των άλλων, ο ελληνικός στρατός έκαψε ολοσχερώς όλα τα ρουμανοβλαχικά σχολεία, για να εξαλείψει κάθε ίχνος μειονοτικού στοιχείου.

Β) Οι ηρωικοί Έλληνες υπέφεραν τα πάνδεινα από επιθέσεις άλλων βαλκανικών λαών, που αιωνίως επιβουλεύονται και ζηλεύουν τη (φυλετικά ανώτερη) Ελλάδα.

Γ) Ο μικρός σε ηλικία Ιντιάνα Τζόουνς ξεκίνησε από κει τις -ανά τον κόσμο- περιπετειώδης περιπλανήσεις του!

3) Τι είναι οι Τσάμηδες και τι έπαθαν τον Σεπτέμβριο του 1944;

Α) Οι Τσάμηδες είναι αλβανόφωνοι μουσουλμάνοι, συγκεντρωμένοι κυρίως στη Θεσπρωτία. Οι αντάρτες του Ε.Δ.Ε.Σ.

προέβησαν μετά την αποχώρηση των Γερμανών σε ένα όργιο βίας, αδιάκριτων εκτελέσεων και λεηλασιών που κορυφώθηκαν με τη μαζική εκδίωξη των Τσάμηδων στην Αλβανία, τον Σεπτέμβριο του 1944. Η τελική πράξη του δράματος γράφτηκε στις αρχές της δεκαετίας του '50 με σειρά νομοθετικών διαταγμάτων της ελληνικής κυβέρνησης που απαλλοτρίωνε τις περιουσίες τους και τις απέδωσε σε ντόπιους και εποίκους. Ενώ το 1940 ήταν κάπου 23.000 ως 24.000, το 1951 είχαν απομείνει μόλις 127. Αναμφίβολα εθνοκάθαρση.

Β) Παλιοαλβανοί είναι κι ό,τι και να έπαθαν τους αξίζει.

Γ) Οι Τσάμηδες είναι Έλληνες χορευτές εξειδικευμένοι στο τσάμικο και τον Σεπτέμβριο του 1944 έπαθαν ομαδικό στραμπούληγμα αστραγάλου ενώ χόρευαν σε πανηγύρι.

4) Τι έγινε στην Κύπρο το Νοέμβριο του 1967;

Α) Ενώ συνεχιζόταν ο εγκλεισμός των Τουρκοκυπρίων σε «θύλακες» (γκέτο), που ήταν παραπάνω από το 5% του κυπριακού εδάφους, επιχειρήθηκε να ανοίξει ένας νέος γύρος αιματηρής εθνοκάθαρσης. Το Νοέμβρη του '67 ελληνικές και ελληνοκυπριακές δυνάμεις επιτέθηκαν εναντίον των τουρκοκυπριακών «θυλάκων» στα χωριά Άγιοι Θεόδωροι και Κοφινού κοντά στη Λάρνακα. Το συντονισμό της επιχείρησης είχε αναλάβει το αρχηγείο των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. Μόνο όταν εξαιτίας του επεισοδίου αυτού απειλήθηκε ελληνοτουρκικός πόλεμος, η ελληνική κυβέρνηση (της χούντας) αναγκάστηκε να υποχωρήσει. Γενικώς ολόκληρη η ιστορία της Κύπρου από το Δεκέμβρη του '63 ως τον Ιούλη του '74, που έγινε η τουρκική εισβολή μετά το πραξικόπημα του Έλληνα δικτάτορα Ιωαννίδη (με στόχο την ανακήρυξη της ένωσης με την Ελλάδα) είναι η ιστορία μιας συστηματικής απόπειρας εθνοκάθαρσης του τουρκοκυπριακού στοιχείου.

Β) Οι Τουρκοκύπριοι έκλεισαν τους Ελληνοκύπριους σε γκέτο.

Γ) Έβρεξε πολύ κι έριξε χαλάζι.

5) Τι έγινε στην Κομοτηνή τον Ιανουάριο του 1990;

A) Ομάδες Ελληναράδων και Ελληνοπροσφύγων από την πρώην Ε.Σ.Σ.Δ., καθοδηγούμενες από αστυνομικούς και Ε.Υ.Π.ατζηδες έσπασαν και λεηλάτησαν 450 μαγαζιά Τούρκων μειονοτικών.

B) Οι Τούρκοι μειονοτικοί κάψανε και λεηλάτησαν τα μαγαζιά των Ελλήνων.

Γ) Οι Τούρκοι μειονοτικοί σήκωσαν μπαϊράκι – σημαία τούρκικη – στην κεντρική πλατεία της Κομοτηνής.

6) Τι έγινε στη Σρεμπρένιτσα (Βοσνία) τον Ιούλιο του 1995;

A) Η μεγαλύτερη σφαγή στην Ευρώπη μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο που συνιστά γενοκτονία (απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης). Σέρβοι εθνικιστές από τη Βοσνία, υπό τον στρατηγό Μλάντιτς και την πολιτική κάλυψη των χασάπηδων Κάρατζιτς και Μιλόσεβιτς κατέσφαξαν 8.000 άμαχους Βόσνιους Μουσουλμάνους από αγοράκια μέχρι γέροντες σε κηρυγμένη ασφαλή περιοχή, φυλασσύμενη από τα στρατεύματα του Ο.Η.Ε.. Στο έγκλημα συμμετείχαν και 12 Έλληνες φασίστες από την Ελληνική Φρουρά Εθελοντών.

B) Πέντε μοχθηροί Μουσουλμάνοι έσφαξαν μόνοι τους ένα εκατομμύριο ηρωικούς Ορθόδοξους Σέρβους που υποστήριζαν πάτρια εδάφη.

Γ) Μεγάλη sold-out συναυλία της Μαντόνα.

7) Η επέκταση της αιγιαλίτιδας ζώνης της Ελλάδας από τα 6 στα 12 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο

A) είναι σαφώς επιθετική κίνηση, διότι μετατρέπει μια θάλασσα με διεθνή ύδατα, όπως το Αιγαίο, σε ελληνική.

B) είναι θεμιτή πράξη, διότι Ελληναράδες είμαστε, κάνουμε ό,τι γουστάρουμε και σε όποιον αρέσει.

Γ) θα έχει ως αποτέλεσμα την έλευση στο Αιγαίο του «Πλοίου της Αγάπης»...

Αν έχεις περισσότερες απαντήσεις Α.:

Το πας καλά δικέ μου. Δεν τρώς την παπάτζα της mainstream ιστοριογραφίας.

Αν έχεις περισσότερες απαντήσεις Β.:

Στην ιστορία στο σχολείο θα είχες 20 και τώρα είσαι έτοιμος να καταπιείς κάθε μπουρδα που θα σου πλασάσουν κράτος και αφεντικά.

Αν έχεις περισσότερες απαντήσεις Γ.:

Σου κάνουμε δώρο ετήσια συνδρομή στο Νονα

Το quiz το πήραμε από το περιοδικό Αντιπολεμική Διεθνιστική Κίνηση, τεύχος 5ο, και θα συνεχιστεί στο επόμενο έντυπο...

