

antifa\_i@yahoo.com

# antifa [i]

έντυπο δρόμου, #07, φλεβάρης '10



ροζάρνο/Ιταλία/Γενάρης 2010/Εξέγερση μεταναστών εργατών γης

οι σόρατοι γίνανε ορατοί.

οι βουβοί απέκτησαν φωνή.

# ΠΕΡΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

## Ο ΑΝΤΙ ΛΟΓΟΣ

Αυτές τις μέρες κατατίθεται το περιβόητο νομοσχέδιο με τίτλο «Πολιτική συμμετοχή ομογενών και αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα και μακροχρόνια στην Ελλάδα». Πρόκειται για τη νομοθετική ρύθμιση που θεωρητικά δίνει τη δυνατότητα σε μετανάστες και τα παιδιά τους να αποκτήσουν την ελληνική ιθαγένεια. Με αφορμή την κατάθεση του νομοσχεδίου ξεκίνησε μια διαμάχη μεταξύ κατηγορών και υπερασπιστών του που πήρε τη μορφή πολέμου χαρακωμάτων. Από τη μία η ακροδεξιά με πρωτοστάτη τον Καρτζαφέρη και συνοδοιπόρους τους συνήθεις υπόπτους ναζιστές, φασίστες, ταλιμπάν-παπάδες, προσπαθεί να μας πείσει ότι πρόκειται για τον χειρότερο νόμο στην ιστορία του ελληνικού κράτους. Τα επιχειρήματά τους γνωστά: οι ξένοι είναι εκ φύσεως εγκληματίες, κουβαλάν αρρώστιες, θα μπασταρδέψουν το ένδοξο αίμα μας, θα εργάζονται ως πράκτορες προς όφελος των ξένων-εχθρών μας κτλ. Από την άλλη η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, φόρεσε το ευρωπαϊκό της κοστούμι και προσπαθεί να μας πείσει ότι αποτελεί τον μόνο φορέα προόδου και ανθρωπισμού μέσα στην κοινωνία. Ήταν πολύ συγκινητικός ο Χρυσοχοϊδης όταν από το βήμα της βουλής προσπαθούσε να μας πείσει ότι οι «κακομοίρηδες και φουκαριάρηδες» (δικές του οι εκφράσεις) μετανάστες χρειάζονται τη βοήθειά μας. Συμπέρασμα: για άλλη μία φορά ο λαικισμός συγκάλυψε την ουσία του ζητήματος και προμήθευσε την κοινωνία με τόνους ρατσιστικού οχετού από τη μία και φιλανθρωπικών κλαψουρισμάτων από την άλλη.

Γιατί η ουσία είναι λίγο διαφορετική. Ο συνεχώς αυξανόμενος αριθμός μεταναστών, η ύπαρξη δεύτερης γενιάς, η όλο και πιο έντονη κοινωνική παρουσία τους γενικότερα αλλά και τα λίγα αλλά φωτεινά εξεγερτικά ξεσπάσματά τους (συμμετοχή στην εξέγερση του Δεκέμβρη, εξέγερση των εργατών στην Μανωλάδα, ο ξεσηκωμός στο κέντρο κράτησης στην Παγανή, κινητοποιήσεις ενάντια στους εξευτελισμούς από την αστυνομία πέρυσι τον Μάη στην Αθήνα) καθιστούν πλέον δύσκολη την μέχρι τώρα τακτική, δηλαδή τη συγκάλυψη του ζητήματος «κάτω από το χαλάκι». Οι άορατοι είναι πλέον ορατοί και οι βουβοί απέκτησαν φωνή. Ήταν πλέον φανερό ότι «κάτι πρέπει να γίνει». Κάπως έτσι το ΠΑΣΟΚ έφερε αυτό το νομοσχέδιο. Θεωρητικά, σε επίπεδο νομολογίας, είναι γεγονός ότι το νομοσχέδιο είναι ριζοσπαστικό ως προς το ότι για πρώτη φορά σπάει το «δίκαιο του αίματος» για την απόκτηση της ιθαγένειας που μέχρι τώρα ίσχυε. Στην πράξη όμως, αυτό που διακυβεύεται είναι το κατά πόσο οι χιλιάδες τον μεταναστών είναι σε θέση να βελτιώσουν τις συνθήκες ύπαρξής τους μετά την ψήφισή του. Αυτά που αρχικά απαιτούσε ο νομοθέτης για την αίτηση απόκτησης ιθαγένειας είναι τόσα πολλά και σύνθετα ώστε ελάχιστοι δικαιούνται να το κάνουν. Στη συνέχεια, έπειτα από τις πιέσεις του μετώπου ακροδεξιά-ΝΔ έγιναν ακόμα αυστηρότερες ρυθμίσεις ώστε οι τελική δικαιούχοι της ιθαγένειας να είναι η συντριπτική μειοψηφία των μεταναστών\*. Σύμφωνα με τον υπουργό εσωτερικών το νομοσχέδιο αφορά περίπου 150.000 ανθρώπους που ήταν ήδη νόμιμοι μέχρι το 2005. Καμία πρόβλεψη-

ΠΟΣΟ ΚΑΙΡΟ ΜΟΥ ΠΑΡΕΙ  
ΓΙΝΩ ΕΛΛΗΝΑΣ;





δείγμα ανώτερου ελληνικού πολιτισμού.  
είναι μετά να απορεί κανείς με τους μετανάστες  
που δυσκολεύονται να τον κατανοήσουν...

ρύθμιση για αυτούς τους εκατοντάδες χιλιάδες που διαμένουν στη χώρα χωρίς χαρτιά, για αυτούς που ήρθαν στην Ελλάδα μετά το 2005, για τα παιδιά που μόνο ένας από τους γονείς διαμένει νόμιμα στην Ελλάδα κ.α. Εδώ φαίνεται και η δημαγωγία τόσο της δεξιάς που φοβάται μη «μας πλημμυρίσουν οι ξένοι» αλλά και του ΠΑΣΟΚ που ο ανθρωπισμός του εξαντλείται σε ένα πολύ μικρό μέρος του συνόλου. Οι υπόλοιποι να πα να πνιγούν. Όσο για αυτούς που θα αποπειραθούν να έρθουν από τώρα και στο εξής... αυτοί είναι πιο εύκολο να πνιγούνε. Ο ίδιος άνθρωπος που μας καλούσε να συμπονέσουμε του «κακομοίρηδες» (βλ. παραπάνω) μας διαβεβαίωσε ότι θα σκληρύνει τη στάση στα σύνορα, με την ενίσχυση της FRONTEX, την αποτελεσματική πάταξη της λαθρομετανάστευσης. Δηλαδή, ακόμα πιο πολλή νάρκες στον Έβρο, περισσότερες βουλγαγμένες βάρκες στο Αιγαίο, περισσότερες δολοφονίες και ξύλο στα σύνορα και στα λιμάνια.

Απέναντι στο παραλήρημα τις ακροδεξιάς και στον ψευτοανθρωπισμό της κυβέρνησης δεν πρέπει να έχουμε αυταπάτες. Δίπλα σε ένα

δείγμα επαρχιακής αντρατσιστικής προσπάθειας

το δικαίωμα κάθε ανθρώπου να ζήσει όπου και όπως επιθυμεί δεν είναι ούτε λαθραίο ούτε νόμιμο  
**είναι  
αδιαπραγμάτευτο**

■ ελευθερία μετακίνησης & εγκατάστασης για όλους & παντού

■ πλήρη πολιτικά - κοινωνικά - εργασιακά δικαιώματα για όλους

■ stop στις απειλές - σκόνη στους ρατσιστές

**αντιρατσιστική  
διαδήλωση**

**τρίτη 18:00  
26/01/2010  
νομαρχία**

αναρτήθηκε από τον ιστότοπο της Διεθνούς Επιτροπής Αντιρατσιστικής Διαδήλωσης  
www.antiracist.org.uk  
ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΕΣ

μικρό αριθμό που θα καταφέρει (και καλά θα κάνει) να διασφαλίσει κάποιους στοιχειώδεις όρους διαβίωσης θα συνεχίσει να υπάρχει μια συντριπτική πλειοψηφία μεταναστών που θα παραμένει σε κατάσταση ομηρίας γεγονός που διευκολύνει την εκμετάλλευσή τους από κάθε μικρό και μεγάλο αφεντικό και τους καθιστά ευάλωτους σε κάθε φασιστοελληναρά που θα θελήσει να αποδείξει την «ανωτερότητά» του. Για εμάς η αλληλεγγύη και η αξιοπρέπεια δεν μπαίνουν στη ζυγαριά, δεν παζαρεύονται με μπακαλίστικους υπολογισμούς περί δικαιούχων και μη, δε είναι διαπραγματεύσιμες με όρους νομικούς όπως νόμιμοι και παράνομοι. Για εμάς η νομιμοποίηση των μεταναστών αφορά σε 2 επίπεδα. Από την μια στη θεσμική τους κατοχύρωση, με την απόδοση στο ακέραιο των πολιτικών, κοινωνικών και εργασιακών δικαιωμάτων σε όλους τους μετανάστες, εφ' όσον το επιθυμούν, χωρίς εξαιρέσεις και προϋποθέσεις. Και από την άλλη σε κοινωνικό επίπεδο που είναι και το πιο σημαντικό, δηλαδή την ειλικρινή κοινωνική ισότητα που θα βάζει στην άκρη κάθε ρατσιστική και φασιστική συμπεριφορά εναντίον των μεταναστών.

### Σημειώσεις:

1. πριν τις τροποποιήσεις που επέβαλλε το μπλοκ της ακρο-δεξιάς κατά τη διαβούλευση του νομοσχεδίου, στα γιάννινα μόνο 1 πακιστανός - από τους 500 που αριθμεί η πακιστανική κοινότητα Ιωαννίνων- πληρούσε τις τυπικές προϋποθέσεις για να ενταχθεί στις διατάξεις του νομοσχεδίου. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα εγκρινότανε οπωσδήποτε η αίτηση του...

# ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

## ΜΑΘΗΜΑ 1ο

**ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΠΕΙΝΑ  
ΠΑΡΑ ΜΤΑΤΣΙΝΑ  
ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΑΜΙΑΣ  
ΠΑΡΑ ΚΑΡΑΒΑΝΑΣ**



ΕΚΑΜίτες στους δρόμους κατά την εξέγερση

## ΜΑΘΗΜΑ 2ο

**ΟΙ ΜΤΑΤΣΙΝΕΣ  
ΑΠΕΝΑΝΤΙΣΤΑ  
ΟΥΤΕ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ  
ΟΥΤΕ ΔΙΠΛΩΜΑ**

Κλασσικό επιχείρημα όλων όσων επιλέγουν να φοιτήσουν σε κάποια μπάτσοσολή ή στρατοσολή δεν είναι άλλο από το ότι αναζητούν εύκολη και γρήγορη επαγγελματική αποκατάσταση. Πολλοί το βλέπουν σαν ένα βόλεμα, μια εύκολη λύση ιδιαίτερα σε εποχές όπως τις σημερινές που βοά ο τόπος σχετικά με τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης και την αλματώδη αύξηση των επιπέδων ανεργίας. Και είναι πράγματι ένα επιχείρημα που στέκει. Οι απολαβές είναι μεγάλες και τα κέρδη πολλά. Το ελληνικό κράτος έχει άλλωστε φροντίσει για αυτό και φυσικά όχι τυχαία. Η απάντηση μας στο επιχείρημα της οικονομικής κρίσης βρίσκεται φυσικά στον τίτλο. Δεν πρόκειται για κάποια βεντέτα ή ιδιοτροπία. Έχει να κάνει με την φύση των θεσμών αυτών και τα χαρακτηριστικά τους. Εν τέλει η ανέλιξη μέσα στον χώρο του στρατού ή της αστυνομίας δεν είναι μια επαγγελματική επιλογή αλλά μια ξεκάθαρη πολιτική θέση αδιαμφισβήτητης στήριξης των θεσμών αυτών και μόνο ως τέτοια πρέπει να αξιολογείται.

Μετά τον Δεκέμβρη και την συμμετοχή των μαθητών σε εξεγερτικές διαδηλώσεις με ξεκάθαρο αντιμπατσοσολικό γίνονται μια προσπάθεια από πλευράς των αρχών και συμμάχων του (ΜΜΕ) να οριστεί ο «ευγενής» σκοπός της αστυνομίας. Ο σκοπός ήταν τυχαία και η μετονομασία του εσωτερικών σε υπουργείο «Εσωτερικών» του πολίτη. Ο ρόλος της αστυνομίας είναι η διατήρηση του μονοπωλίου της βίας μιας χώρας και η καταστολή κάθε απειλής που αποσκοπεί στην κοινωνική αναταραχή, η διατήρηση της τάξης και της «κοινωνικής» τάξης ώστε να παραμείνει αδιάτακτη η κοινωνία και κερδοφορία των κάθε είδους επιχειρήσεων μικρών και μεγάλων. Μιας τάξης που λειτουργεί με κανόνες «νύχτας» ή «μέρας» μέσα στην αστυνομία και παράνομα παρακλήδια.

Είναι γεγονός ότι καθημερινά δεν σφάζονται 15χρονα παιδιά στα εξάρχεια, οπότε επίσης γεγονός ότι οι δολοφονίες διαπράττονται από την αστυνομία και σε καμία περίπτωση κάποιο μπάτσοσολικό περιστατικό. Αδιαμφισβήτητα κερδίζονται, ξυλοκοποούνται και εξευτελίζονται αμέτρητοι μετανάστες. Πολλοί απειλούν μάλιστα καταλήγουν νεκροί στο στρατό ή στην αστυνομία. Ο δολοφονικός χαρακτήρας της αστυνομίας είναι ξεκάθαρος και με την μεταφορική όσο και την κυριολεκτική έννοια. Από τον μπάτσο «γραφείο» εκείνον που θα σπρώξει το όπλο γίνονται μάλιστα υπάρχουν μεγάλη απόσταση από την προσωπικότητα ή χαρακτήρα, όμως οι δύο τύποι στηρίζουν και διατηρούν την αστυνομία που αν μη τι άλλο δημιουργήθηκε και σκοτώνει στο όνομα της κρατικής επι



στρατιωτικοί και παραστρατιωτικοί σε urban προετοιμασία, στη χαλκίδακή, δεκέμβριους του μέλλοντος...

# Υ ΑΠΟ - ΠΡΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

μια προσφορά του αντίφα (i) σε όσες-ους "ψάχνονται" αυτές τις μέρες στα σχολεία...

ΣΟΙ ΕΙΝΑΙ  
ΝΤΙ ΜΑΣ  
ΛΕΥΡΟ ΜΑΣ  
ΠΑ ΜΑΣ

ΜΑΘΗΜΑ 30

ΚΑΝΕΝΑΣ ΣΤΡΑΤΟΣ  
ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΠΟΥΘΕΝΑ  
ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΠΟΛΕΜΑΜΕ  
ΓΙΑ Τ' ΑΦΕΝΤΙΚΑ



6-12-09 || αθήνα || σύνταγμα  
διαδηλωτής εκφράζει την αγάπη του  
σε απόφοιτο αστυνομικής σχολής...

Είναι αλήθεια ότι οι στρατοί φτιαχτήκαν για να πολεμούν. Στόχος η διαφύλαξη των συμφερόντων του κράτους και του εγχώριου κεφαλαίου σε εξωτερικό επίπεδο. Πολλές φορές βέβαια το παιχνίδι χάνεται και στο εσωτερικό επίπεδο, οι ισορροπίες πέφτουν και η κρατική εξουσία πρέπει να εκφραστεί με πιο ισχυρά μέσα, εκτός από την αστυνομία. Στρατός. Πάλι στο πλευρό του καπιταλιστικού συστήματος και πάλι ενάντια στις μάζες που εξηγείρονται.

Η παραπάνω διαπίστωση δεν είναι φυσικά μόνο δική μας. Αυτή φαίνεται πως ώθησε παραστρατιωτικές ομάδες όπως η «λέσχη ειδικών δυνάμεων Χαλκιδικής» ή το «κέντρο εκπαίδευσης σκοποβολής της ευρωπαϊκής ένωσης αλεξιπτωτιστών» στο να διοργανώσουν στην Χαλκιδική από τις 7 ως 10 Ιανουαρίου άσκηση με θέμα «μάχη και τακτική σε αστικό περιβάλλον». Η άσκηση έγινε σε συνεργασία με διεθνείς ομάδες και εκπαιδευτές από αστυνομικές υπηρεσίες των ΗΠΑ υπό την επίβλεψη μάλιστα του γενικού επιτελείου στρατού και της ελληνικής αστυνομίας!

Φαίνεται ότι ο δεκέμβρης και η συνεχής δράση ριζοσπαστικών κομματιών της κοινωνίας φόβισε και απείλησε την κρατική εξουσία σε μεγάλο βαθμό. Βρήκαν λοιπόν την ευκαιρία στρατιωτικές και παραστρατιωτικές ομάδες σε συνεργασία με τον ελληνικό στρατό να εκπαιδευτούν σε περίπτωση που ζητηθεί η βοήθεια τους για δράση σε αστικό επίπεδο.

Όμως αυτό δεν αποτελεί το μοναδικό δεδομένο στην προσπάθεια που γίνεται να οργανωθούν στρατιωτικές ομάδες για την αντιμετώπιση του πλήθους που επιλέγει να εκφραστεί με συγκρουσιακό χαρακτήρα στο δρόμο. Χαρακτηριστική περίπτωση η οργάνωση της ειδικής κατασταλτικής μονάδας (ΕΚΑΜ) στην οποία συμμετέχουν ομάδες εφόδου, βατραχάνθρωποι, αλεξιπτωτιστές και ελεύθεροι σκοπευτές. Η παρουσία μάλιστα της συγκεκριμένης μονάδας στο δρόμο έγινε ιδιαίτερα αισθητή κατά τα γεγονότα του δεκέμβρη αλλά και των φετινών κινητοποιήσεων και των εκδηλώσεων «μνήμης» για τον θάνατο του Αλέξη.

οχή χιλιάδων  
δικασίες και  
ό χαρακτήρα  
πράς κράτους  
αναδειχθεί ο  
. Φυσικά δεν  
υπουργείου  
προστασίας»  
μίας είναι η  
στα πλαίσια  
αγώνα που  
ροπή. Είναι  
ασφάλειας»  
η κυριαρχία  
αφεντικών  
ου τίθεται με  
σε νόμιμα ή

κοτώνονται  
όπως είναι  
ονίες που  
δεν είναι  
εμονωμένο  
καθημερινά  
υτελίζονται  
πό αυτούς  
ε κάποιο  
αρχτήρας  
αρος τόσο  
ριολεκτική  
ου» μέχρι  
να να ρίξει  
σε επίπεδο  
ως και οι  
ένα θεσμό  
και για να  
βοηθής.

Υπάρχουν κάποια σημεία της ελληνικής ιστοριογραφίας που επιτρέπεται να ξεπερνούν τα όρια της ιστορικής ύπαρξης (πόσο μάλλον της επιστημονικής απόδειξης...), ώστε να εξυπηρετήσουν στοχεύσεις εθνικής ομογενοποίησης, συνείδησης και υπερηφάνειας. Η πλαστογραφία του να διδάσκεται στα σχολεία ή ύπαρξη του «κρυφού σχολείου» δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας ελληνικής ιστορικής μελέτης ή παραδρομής του υπουργείου παιδείας. Είναι μια συνειδητή πολιτική του ελληνικού κράτους από καταβολής του.

Μιας και το ελληνικό κράτος δημιουργήθηκε στη θέση εδαφών που κατεχότανε από την οθωμανική αυτοκρατορία, γίνεται κατανοητό ότι η διαρκής διαμάχη αναμεταξύ τους θα ήταν δεδομένη. Όπως και με την συνέχεια της οθωμανικής αυτοκρατορίας, του τουρκικού κράτους. Θα ήταν αφελής κάποιος να πιστέψει ότι στον ανταγωνισμό που διεξάγεται μεταξύ των δυο κρατών, δεν θα γινότανε χρήση (εκατέρωθεν φυσικά) όπλων και επιχειρημάτων που στόχο έχουν –ανάμεσα σε άλλους- να βλάψουν το «κύρος» του αντιπάλου. Αυτό συμβαίνει σε απλή καθημερινή επίπεδο (π.χ. ανταγωνιστικές εταιρίες που η μία κυκλοφορεί φήμες για το ποιόν της άλλης), δεν θα συνέβαινε για τόσο ευαίσθητα θέματα, όπως ο γεωπολιτικός έλεγχος στο Αιγαίο και στα Στενά;

στο παρόν κείμενο) ταίριαζε γάντι στις εν λόγω επιδιώξεις. Με την αύρα του διαφωτισμού και τις προτροπές της γαλλικής επανάστασης για το έθνος-κράτος να συνεπαίρνει τα μυαλά της τότε αστικής τάξης για τη δημιουργία του δικού της κράτους, το «κρυφό σχολείο» θα ήταν ένα χρήσιμο εργαλείο εθνικής μυθοπλασίας. Αν σε αυτό προσθέσει κανείς την προ-ιστορία του ελληνικού χώρου με την πολιτισμική του παραγωγή, τότε αβίαστα έβγαινε από το στόμα των ιδεολογικών ταγών του (πρώιμου ή/και ύστερου) ελληνικού κράτους το επιχείρημα: «αυτοί οι βάρβαροι οι τούρκοι, που δεν μας επιτρέπουν να έχουμε σχολεία, είναι άθλιοι και πρέπει να ξεκουμπιστούν, για να μπορέσουν επιτέλους τα εγγόνια της αρχαίας Ελλάδας να πιάσουν ξανά το νήμα του αριστοτελικού, πλατωνικού, ιπποκρατικού κτλ πλούτου!!!».

Αφού το ιδεολογικό πλαίσιο είχε δουλευτεί, δεν έμενε παρά να μαστορευτούν οι επιμέρους λεπτομέρειες της μυθοπλασίας. Σε αυτό βοήθησε τόσο η εκκλησιαστική προπαγάνδα, όσο και η απόλυτη στάση της ελληνικής πολιτείας πάνω στο θέμα. Οι εκκλησίες αποτελούσαν -τον πρώτο καιρό- ίσως το μοναδικό μέρος σταθερής συνεύρεσης των κοινοτήτων και τα λόγια του παπά είχαν βαρύτητα...εκπροσώπου τύπου, αν μας επιτρέπεται η φράση. Ταυτόχρονα, για την εκκλησία, η αυτό-διαφήμιση της «καταλυτικής της συμβολής ώστε να διατηρηθούν τα όσια

## “κρυφό σχολείο”

η ανομολόγητη χρησιμότητα του

Σε αυτό το πλαίσιο το ελληνικό κράτος θα έπρεπε –εκτός των άλλων- να φανεί «νηθικά ανώτερο», «πολιτισμένο» και «φιλελεύθερο», ώστε να κατοχυρώνει στα μυαλά των υπηκόων του την συναίνεση για τους χειρισμούς του. Αλλά και να τονώνει το αίσθημα της ελληνικής ανωτερότητας ενάντια στους «βάρβαρους τούρκους». Η υποτιθέμενη καταπίεση που δεχότανε το χριστιανικό στοιχείο όσον αφορά στις εκπαιδευτικές-μορφωτικές του ανάγκες (δεν θα θέλαμε να επεκταθούμε σε άλλους τομείς

και τα ιερά της φυλής μέσω του κρυφού σχολείου», υπήρξε μοναδική ευκαιρία για να εξαγνιστεί από την ιστορικά αποδεδειγμένη σχέση συνεργασίας που είχε με την Πύλη εις βάρος του πληθυσμού (π.χ. αφορισμός της επανάστασης του Υψηλάντη ή αναγκαστική μεταβίβαση γης στις περιπτώσεις κληρονομιάς κ.ά.). Καταλυτικός υπήρξε και ο ρόλος των στρατευμένων ανθρώπων της τέχνης και των γραμμάτων: ο γνωστός πίνακας του Γύζη έχει κάνει περίφημα την δουλειά του κοσμώντας τα βιβλία της ιστορίας.



“Ελληνικόν Σχολείον έν καιρώ δουλείας”-Νικόλαος Γύζας  
η τέχνη στην υπηρεσία του... εθνικού συμφέροντος

Σχολή των Δεσποτών  
Κάστρο, 1204-1611

Σχολή Φιλανθρωπινών  
Νησί, 1292-1758

Σχολή Στρατηγοπούλου ή Ντίλιου  
Νησί, περίπου 1750-αδιευκρίνιστο

Σχολή Επιφανίου, 1648-1742

Σχολή Γκούμα, 1676-1725  
(μετέπειτα Μπαλάνειος Σχολή)

Μπαλάνειος Σχολή, 1725-1820  
από το 1828 λειτούργησε ως δημοτικό

Μαρούτσειος Σχολή, 1742-1805  
(μετέπειτα Καπλάνειος Σχολή)  
Ευγένιος Βούλγαρης διευθυντής

Καπλάνειος Σχολή, 1805-1828  
Αθανάσιος Ψαλίδας διευθυντής

Ζωσιμαία Σχολή, 1797-σήμερα  
η σχολή είχε διοικητικό όργανο τη  
Χριστιανική Κοινότητα Ιωαννίνων (!)

.....  
*δημοφάνερα σχολεία ιωαννίνων*  
.....

Τα αποτελέσματα ήταν κάτι παραπάνω από θετικά για το ελληνικό κράτος. Μια ανιστόρητη μπαρούφα έφτασε να αποτελέσει θεμέλιο λίθο της εθνικής συνείδησης και της παρεπόμενης έχθρας προς καθετί τουρκικό. Ακόμα και σήμερα ουδείς έχει το ανάστημα να απαιτήσει την διαγραφή αυτού του εθνικού μύθου από την επίσημη ιστοριογραφία.

Στην πόλη μας, για παράδειγμα, υπάρχουν στοιχεία από επίσημα χείλη όπως είναι η ιστοσελίδα των αποφοίτων της Ζωσιμαίας Σχολής που βεβαιώνει ότι οι «αγράμματοι (sic) τούρκοι κατακτητές δεν έγιναν διώκτες των λογίων και πολέμιοι της διάδοσης των Ελληνικών γραμμάτων»<sup>1</sup>. Επίσης υπάρχουν ιστορικά κείμενα που αποδεικνύουν ότι επί τουρκοκρατίας -ακόμα και επί του «αιμοσταγούς» Αλή Πασά- διδάξανε σε γιαννιώτικα σχολεία μέχρι και οι «μεγάλοι διδάσκαλοι του Γένους» όπως ο Βούλγαρης και ο Ψαλίδας. Εντούτοις κανείς δεν αμφισβητεί ανοιχτά τον εθνικό μύθο. Ακόμα και η προσωπική εμπειρία του να κυκλοφορείς στους δρόμους της πόλης και να βλέπεις τα ιστορικά κτίρια που στέγασαν τις σχολές -με τις μαρμάρινες πλάκες από τη θεμελίωση τους- δεν καταφέρνει να ξεπεράσει την πλήση εγκεφάλου που έχει κάνει ενορχηστρωμένα το ελληνικό κράτος και η εκκλησία.

Όσο και αν ακούγεται κοινότοπο, οι εθνικοί μύθοι -όπως το «κρυφό σχολειό» ή η απόκρυψη του πολυπολιτισμικού παρελθόντος της πόλης μας<sup>2</sup>- καταφέρνουν να επιβιώνουν και να έχουν επίδραση, μόνο και μόνο επειδή εμείς δεν τους συνειδητοποιούμε και δεν τους πετάμε στα σκουπίδια της ιστορίας.

Ξέρουμε ότι χρειάζεται πολύ θεωρητική δουλειά, πολιτική παρέμβαση και γερό στομάχι για να τα βάλει κανείς με τον εθνικό κορμό και τις ιδεολογίες του. Μα θα ήταν υπαναχώρηση για όσες και όσους σκέφτονται αντιφασιστικά, να μην κάνουν έστω μία προσπάθεια...

Σημειώσεις:



Περίπου 2000 διαδηλωτές ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της Συνέλευσης για την Οργάνωση της Αντιπειθαρχίας και των φοιτητικών συλλόγων Μηχανικών Επιστ. Υψηλών και Πληροφορικής για την απογευματινή πορεία της Κυριακής 6-12-09. Απέδειξαν περλίτρανα ότι το κλίμα τρομοϋστερίας και αναρχοφοβίας που καλλιεργήθηκε όλες τις προηγούμενες μέρες από τα ΜΜΕ και τα καθεστωτικά κόμματα, δεν μπορεί να τρομοκρατήσει και να αποτρέψει τους αγωνιζόμενους από μαζικές και δυναμικές διαδηλώσεις.

από: [antipitharxia.blogspot.com](http://antipitharxia.blogspot.com)

Το σάββατο 14-11-09 διοργανώθηκε στην κατάληψη **ΑΝΤΙΒΙΩΣΗ** πολιτική εκδήλωση, στην οποία σύντροφοι/ισσες από αυτόνομες ομάδες της Αθήνας παρουσίασαν την θέση τους "η παρανομοποίηση της εργασίας ως κρατική στρατηγική για τη μετανάστευση". Στη συζήτηση που ακολούθησε αναδείχτηκε η εργαλειοκάττητα της ελληνικής μεταναστευτικής πολιτικής που ουσιαστικά κρατάει σε καθεστώς παρανομίας τους μετανάστες εργάτες, ώστε να επιτυγχάνεται η υποτίμηση των ζώων τους και κατ'επέκταση της εργασίας τους.



**Κάτω τα Ξερά σου, από τους Κοινωνικούς Χώρους!**

Την Κυριακή 6 Δεκεμβρίου και ενώ ορισμένοι από τους ΜΑΤ παραβίαζαν και παράνομα εισέβαλλαν σε χώρους πολιτικής έκδηλωσης (Κατάληψη Εργαζόμενων, Ξερά και οι Κοινωνικοί Χώροι), οι αυτονομία ομάδες της Αθήνας, ανταποκρίθηκαν με την παρουσίαση της θέσης τους παρανομοποίηση της εργασίας και της παρανομοποίησης της μετανάστευσης. Η παρουσίαση έγινε στην κατάληψη 59 προηγούμενη και κατόπιν στην οδό Πειραιώς 138. Η παρουσίαση έγινε με την παρουσία της Μαρίας Κωνσταντίνου, της Αλφειάς και της Σοφίας, οι οποίες παρουσίασαν την θέση τους. Η παρουσίαση έγινε από τις 19:00 έως τις 21:00. Η παρουσίαση έγινε με την παρουσία της Μαρίας Κωνσταντίνου, της Αλφειάς και της Σοφίας, οι οποίες παρουσίασαν την θέση τους. Η παρουσίαση έγινε με την παρουσία της Μαρίας Κωνσταντίνου, της Αλφειάς και της Σοφίας, οι οποίες παρουσίασαν την θέση τους.

Κατά τη διάρκεια της δυναμικής πορείας της 6ης/12 ΜΑΤ εισβάλλουν στον Αυτοδιαχειριζόμενο Κοινωνικό χώρο χωρίς ένταξη και προσηλακίζοντάς τους παρενοχλούν, ενώ προχωρούν σε εφέλγους και αφαιρούν πράγματα. Μοιράζουν απειλές με προφανή σκοπό να τους εκφοβίσουν. Στις 16-12-09 δόθηκε μαζική απάντηση στην κρατική τρομοκρατία από διαδηλωτές άνω των 200 συμμετεχόντων που κατέληξε στο στέκι. Η παρουσία των μητόμων ήταν απόλυτα ευθυγραμμισμένη με το δόγμα Μηδενικής Ανοχής του Ευλοχοϊδίου, μα δικαίωμα...



# editorial

Ο φλεβάρης σαν μήνας έχει την ιδιαιτερότητα του εδώ στα γιάννινα. Είναι ο μήνας που τα τελευταία 3 χρόνια οι ναζίδες προσπαθούν να σπύσουν μια συγκέντρωση για να προωθήσουν τις αυιρωτικές, εθνικιστικές, ρατσιστικές θεωρίες τους. Εμείς και πολλοί άλλοι έχουμε βάλει το κεράκι μας για να τρώνε διαρκώς οι ναζίδες τα μούτρα τους. Πέρυσι μάλιστα φιλοδορήθηκαν με τοσοόσα... φιλιά, που δύσκολα θα προσπαθήσουν να επαναλάβουν τα καρώματα τους. Εάν τώρα είναι τόσο κουφιοκέφαλοι που θέλουν να ξαναπροσπαθήσουν, εμείς εδώ είμαστε... Στο χέρι όλων μας είναι να τα ξαναβρούν και φέτος οκούρα...

